

Veterinären på  
Västbanken





ges ut av  
Palestinagrupperna i Sverige (PGS).  
Tidskriften kommer ut med  
fyra nummer per år.  
Presslagt 030212

**Omslagsbild:**  
Gunnar Mjågedal

**Ansvarig utgivare**  
Lisa Norman

**I redaktionen**  
Yvonne Fredriksson  
Ken Schubert  
Adnan Abou-Chakra  
Rebecca Hybinette  
Frank Fredriksson

**Redaktör och layout**  
Håkan Brunnström

**Innehållet**  
För innehållet i signerade artiklar  
svarar redaktionen. För innehållet i  
signerade artiklar svarar respektive  
författare. Redaktionen ansvarar inte  
för insänt, ej beställt material.

**Adress**  
Palestina Nu  
Palestinagrupperna i Sverige  
Tegelviksgatan 40  
116 41 Stockholm  
08 - 641 72 88

**e-post**  
info@palestinagrupperna.a.se

**Hemsida**  
www.palestinagrupperna.a.se

**Prenumeration**  
Löpande 4 nummer per år: 90 kr  
Institutioner 130 kr  
Postgiro 55 57 21-0  
adress se ovan

**Annonser**  
Helsida 2 500 kr, Halvsida 1 400 kr,  
Kvartssida 800 kr  
ISSN 1100-4746  
© 2003  
Palestinagrupperna i Sverige  
Tryckt hos Tryckverksta'n, Örebro

## Innehåll

<b>PGS och SÄPO</b>	sid 3
Säkerhetstjänstkommissionen har nyligen lagt fram sin rapport om SÄPO:s arbete under de senaste decennierna....	
<b>Mellanöstern: Kan vi se tiden an?</b>	sid 4
Konjunkturerna skiftar, både de ekonomiska och politiska. För inte så länge sedan kunde många känna en viss tillförsikt när Palestina frågan kom på tal.....	
<b>Min syn på amerikansk utrikespolitik</b>	sid 6
I januari mottog den palestinske politikern och människorättsaktivisten, Hanan Ashrawi, Olof Palmes Pris i Stockholm. Palestinagrupperna i Sverige var där..	
<b>Palestinskt vardagsliv – i skuggan av den israeliska ockupationen</b>	sid 7
<b>Apartheidmuren</b>	sid 8
Säkerhetsskäl och skydd mot självmordsbombare anger Israel som huvudskäl för att bygga muren. "Apartheidmuren"....	
<b>Israels ekonomi och intifadan</b>	sid 10
Israels ekonomi har påverkats negativt av den pågående palestinska intifadan. Den tidigare starka tillväxten har de senaste två åren förbytts i en totalt sett krympande ekonomi...	
<b>Islamiska Jihad</b>	sid 12
Palestina Nu inleder här vad vi hoppas skall bli en artikelserie, där olika palestinska organisationer fritt får presentera sina ståndpunkter.	
<b>Krönika: Per Gahrton</b>	sid 13
"Jag var det mest förbjudna – PALESTINAVÄN".	
<b>Veterinären på Västbanken</b>	sid 14
– Människor jag möter ser mig som en kommunist: Jag tror inte på Gud och jag tar för lite betalt för det arbete jag utför, säger Salah Nashashibi och ler hjärtligt samtidigt som han tänder en cigarett.	
<b>Klipp med kommentarer från israelisk press</b>	sid 17
<b>Var kommer israeliska varor ifrån?</b>	sid 18
<b>Våra projekt idag</b>	sid 20
Under tre veckor i november - december besökte David Henley och Yvonne Fredriksson PGS biståndsprojekt på Västbanken och i Gaza.	
<b>Abu Dees ungdomsklubb</b>	sid 22
Under en resa på Västbanken 1998 var jag till en by som heter Abu Dees. Här bor drygt 15 000 palestinier. Byn ligger några kilometer utanför Jerusalem...	
<b>PGS: Landet runt</b>	sid 24
<b>"Genom musiken kan alla känna sig fria!"</b>	sid 26
<b>Välkommen till www.palestina.nu!</b>	sid 27

## PGS och SÄPO

Säkerhetstjänstkommissionen har nyligen lagt fram sin rapport om SÄPO:s arbete under de senaste decennierna. Kommissionen har utfört ett ambitiöst och förtjänstfullt arbete och bland annat konstaterat att en rad olagligheter förekommit. Tusentals svenska medborgare har åsiktsregistrerats trots att detta förbjöds 1969. I en särskild forskarrapport av Ulf Bjereld visas hur bland andra vår organisation övervakades och på vilka grunder det gjordes.

Häpnadsväckande saker kommer i dagen. SÄPO-agenten Gunnar Ekberg nästlade sig in i Palestinarörelsen och genomförde själv de enda brottsliga handlingarna – två bombhot mot flygplan! Han avslöjades redan 1973 av journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt, som då själva hamnade i fängelse. Riktig upprättelse har dessa inte fått förrän nu.

I decennier har sedan den svenska regeringens främsta företrädare trots flera utredningar inte velat lägga fram hela sanningen av skäl som vi anser vara politiska. Den allvarligaste kritiken måste därför riktas mot de svenska regeringar, som tillätit en övervakning av bland annat vår organisation på så lösa grunder som skett. Rapporten skriver: "För det första levde det i säkerhetspolisens bakgrundsbeskrivningar till de palestinska organisationerna länge kvar en bild som inte var självständigt analytisk, utan snarare en kopia av den israeliska propaganda-bilden." (sid. 86).

Övervakarna inom SÄPO hade uppenbarligen hotbilden klar, att det var Israel som var hotat. Ändå var det just arabiska mål som faktiskt blev utsatta för attentat: "Det är förvånande att risken för attentat mot arabiska eller palestinska mål i Sverige diskuterades så lite i det befintliga materialet. Sannolikheten för sådana attentat var knappast försumbar – inte minst med tanke på att de två enda terrordåd med anknytning till Mellanösternkonflikten som genomfördes på skandinavisk mark under dessa år var riktade mot araber – brevbomben till Omar Sufan i november 1972 samt den israeliska underrättelsetjänstens dödsskjutning av en oskyldig marockan på öppen gata i Lillehammer i juli 1973." (sid. 85).

Vår organisation är en del av den svenska folkrörelsen. Vårt mål är en rättvis fred i Mellanöstern och vårt medel är enträget solidaritetsarbete. I Palestina verkar vi genom stöd till demokratiska krafter som har ett gräsrotsperspektiv. Vi bekämpar aktivt våld från båda parter i Palestinakonflikten, men anser att palestinierna har rätt att med demokratiska medel kämpa för sin frihet. Vi stöder det palestinska folkets kamp för en oberoende egen stat. Sedan nära 20 år förmedlar vi svenskt bistånd till demokratiska krafter i Palestina och det är något vi kommer att fortsätta med oavsett hur SÄPO agerar.

Många fakta har nu tagits fram på ett förtjänstfullt sätt. Men det räcker inte. Eftersom så lång tid förflutit sedan ovanstående händelser och på grund av att sanningen undanhållits så länge kräver Palestinagrupperna i Sverige

- Att alla namn på av SÄPO m.fl. registrerade personer inom Palestinarörelsen (i rapporten nämns ett 100-tal akter) offentliggörs för ovanstående period, men också för perioden fram till idag.
- Att alla former av övervakning av Palestinarörelsen och vår organisation för hela perioden 1965 fram till idag blir offentlig.
- Att alla former av eventuell övervakning idag upphör och ersätts med direkta öppna kontakter mellan Palestinagrupperna och övervakande myndigheter.

**Palestinagrupperna i Sverige**

**Lisa Norman**



## Kan vi se tiden an?

Peder Alex ordförande PGS

Konjunkturerna skiftar, både de ekonomiska och politiska. För inte så länge sedan kunde många känna en viss tillförsikt när Palestinafrågan kom på tal. Det tycktes som att den palestinska sidan hade vissa framgångar. Visserligen var det så att Israel trots "fredsprocessen" fortsatte att bygga nya bosättningar. Men palestinerna hade trots allt ett visst självstyre inom några små områden och internationellt förlorade Israel i anseende.

Den andra Intifadan tycktes till en början närmast stärka den palestinska saken. Men Israel trappade snabbt upp våldet. Efter ett flertal avrättningar av palestinier kom de första palestinska självmordsbombarna. Den israeliska regeringen svarade med kraftfulla hämndaktioner som syftade till att slå sönder det officiella, men även det civila, palestinska samhället. Åtgärder hade planerats

långt innan självmordsbombarna satte i gång. Den första reaktionen mot Israels brutalitet var ytterst stark. Men terror-dåden i New York vände till en del opinionen. Återigen kunde Israel argumentera för att landet "bara" förde krig mot terrorism.

"Ett Irakkrig får som konsekvens att Palestina faller i glömska."

**Den brutala återockupationen**  
Idag befinner sig den palestinska sidan i en ytterst svår situation. Ledarskapet är beskuret av den brutala återockupationen. Stora områden på Västbanken och i Gaza har av den israeliska armén

utsatts för vandalisering och förstörelse. Levnadsvillkoren för befolkningen är sämre än på många år och närmar sig enligt FN de fattigaste afrikanska länderna. Israel bygger Berlinmurar, "säkerhetszoner" runt hela området. Befolkningen i Israel har lagt sina röster på de högnationella partierna. Alla förväntar sig att den blivande regeringschefen Sharon skall brutalisera kriget mot palestinerna ytterligare. Samtidigt hukar den internationella opinionen med anledning av USA:s krigshot mot Irak, något som Israels regering skickligt utnyttjar för sina syften.

### Blockera konstruktiva diskussioner

Det i skrivande stund planerade Irakkriget kommer under lång tid framöver att blockera konstruktiva diskussioner om Palestinakonflikten. Trots en rad sakliga argument mot kriget rycker det närmare. USA går med all säkerhet till angrepp, även om FN röstar mot kriget.

De två viktigaste sakargumenten mot kriget är att Irak faktiskt kan avväpnas genom inspektioner, något som är betydligt billigare och mer humant. En dags krigsföring kan betala en stor stab inspektörer under många år. Det finns de som argumenterar för att USA inte i första hand är ute efter att få bort alla massförstörelsevapen (som många andra länder också har), utan primärt önskar att Saddam Hussein avsätts och att en statsapparat som är vänlig mot USA installeras.

Det andra argumentet mot kriget består i att situationen i Irak efter ett amerikanskt krig, där Iraks diktator avsätts, med stor sannolikhet kommer att ge upphov till än större oro och än fler okontrollerade terrorgrupper. Mot bakgrund av de senaste dagarnas rapporter om att USA tänker skrämna den irakiska befolk-

*En palestinsk man grips utanför födelsekyrkan i Betlehem, april 2002. FOTO: Donald Boström.*





ningen med hjälp av ett massivt (mångdubbelt större än under Gulfkriget 1991) bombanfall mot Bagdad och förhåller sig rätten att använda kärnvapen, bör det dessutom inte finnas fog för resonemanget att ett krig skulle vara försvarbart ur humanitär synvinkel.

#### **Palestina faller i glömska**

Ett Irakkrig får som konsekvens att Palestina faller i glömska. Även om kriget blir kort kommer all världens media under lång tid att uppmärksamma detta och dess verkningar. Mycket snart sker uppaktningen till presidentvalet i USA där Bush inte kommer att ägna sig åt den i USA politiskt riskabla Palestinafrågan. Blir kriget långt kan Palestinafrågan falla än mer i glömska.

#### **Bosättningspolitiken kommer att fortsätta**

Israels premiärminister Sharon kommer med all säkerhet att utnyttja Irakkriget för hårdare tag mot Västbanken och Gaza. Kanske kommer en del byar att utplånas för att Israel lättare ska kunna bygga sin "säkerhetsmur". Bosättningspolitiken kommer att fortsätta. Det är troligt med

*"American money" säger palestinierna om de många bosättningarna. Skillnaderna är stora mellan palestinska och israeliska hus. En intressant paradox är att väldigt många bostäder står tomma i bosättningarna. Trots alla enorma ekonomiska fördelar är det inte alla israeler som vill bo i en fästning. FOTO: Gunnar Mjaugedal.*

israelisk invasion av Gaza med hårda strider som följd. Sharons syfte verkar vara att göra livet så miserabelt som möjligt för palestinierna. Den israeliska säkerheten har ju inte stärkts med den politik som Sharon fört. Fattigdomen och eländet på den palestinska sidan kommer att öka, och det palestinska civila samhällets grundstruktur kan än mer undermineras. Det är stor risk att splittringen inom det palestinska samhället mellan olika fraktioner ökar, vilket minskar möjligheten för framtida förhandlingslösningar.

#### **Överge tanken på en tvåstatslösning**

Efter en period med krig kan mycket väl USA och Sharon helt överge tanken på en tvåstatslösning. De gamla tankarna om en gemensam palestinsk stat med Jordanien som bas har redan börjat ventileras. Efter Irak skall komma en "ny ordning" och strategerna i USA:s presidentkansli tror säkert i nykolonial anda att pale-

stinierna med ett fräckt drag på kartan kan införlivas med den nya ordningen i Mellanöstern efter Saddams undergång.

**För vår del gäller det att arbeta mot kriget i Irak. Den främsta anledningen till det är att kriget inte tjänar den palestinska frågan och ytterligare bidrar till instabiliteten och lidandet i arabvärlden. Vi håller fast vid tvåstatslösningen, vänder blickarna mot Israels ockupationspolitik och uppmanar till Israelbojkott. Vi önskar samtidigt större palestinsk enighet, slut på självmordsbombningar och tydligare politiskt ledarskap.**

**Detta är kan bli en vändpunkt när det gäller Palestina – om framsteg inte görs i år kan det bli svårt att få till stånd en fredlig tvåstatslösning. Och vad som än händer i Irak kommer USA:s agerande mot det landet att spela en avgörande roll.**

## Min syn på amerikansk utrikespolitik



FOTO: Anne Sörman.

I januari mottog den palestinske politikern och människorättsaktivisten, Hanan Ashrawi, Olof Palmes Pris i Stockholm. Palestinagrupperna i Sverige var där för att bevittna ceremonin och överlämna en gåva från vår organisation. I sitt tal gick hon igenom läget i Palestina och i världen, och hur hon kan se ett paradigmskifte i världspolitiken, och att detta innebär stora problem. Hon anser att USA har en felaktig föreställning om att ensidigt agerande är det enda sättet att disciplinera världen. Samtidigt är detta inget nytt fenomen, utan snarare har USA tagit efter en gammal israelisk tradition, såsom ensidig ockupation, ensidigt anlägga illegala bosättningar, ensidigt bygga en apartheidmur, ensidig annektering....

Hanan Ashrawi menar att det är viktigt att vi inte har dubbla måttstockar när vi använder oss av FN. Irak straffas hårt, medan Israel kan bryta mot ett 70-tal resolutioner från FN ostraffat. Hon understryker vikten av att ha en global rättssäkerhet, inte som nu, då bedömningen av rättigheter är helt subjektiv. Det är viktigt att de mänskliga rättigheternas *universalism*, inte subjektivitet, framhävs nu mer än någonsin.

Ashrawi tar också upp vad förebyggande attacker (pre-emptive strikes, anticipatory retaliation) egentligen innebär i Bush' och Israels strategiska doktrin. Om man förstör så mycket som de gör genom att t.ex. bomba byggnader som kan innehålla terrorister, eller fabriker som *kan* tillverka vapen, så kan de inte förvänta sig att terrorismen kommer att besegras. *Anticipatory retaliation* blir ju en motsägelse i sig själv. Följden av "att slå tillbaks, innan man har attackerats" blir ju att man startar en process som kommer att driva sig själv, och det kan pågå väldigt länge.

**Konflikt bör aldrig förväna oss** eftersom tecknen på en förestående konflikt alltid finns där, enligt Ashrawi, och därmed borde ett förebyggande engagemang inte vara att *bomba*, utan istället *bygga* institutioner som förebygger fattigdom, analfabetism, ohälsa och okunskap. Visst är säkerhet viktigt menar Ashrawi, men säkerhet kan också gälla säkerhet till ekonomi, territorium, historia och hälsa. USA förlorade sin godtrogenhet i tragedin den 11 september. Varför skulle de bli förvånade? Om man tränar och finansierar fundamentalister så måste ju

resultatet bli att civila till slut drabbas? 11 september är resultatet av en oansvarig politik. Poängen som Ashrawi vill göra är att så länge fundamentalisterna i Afghanistan och på andra håll dödade afghaner, araber eller muslimer så spelade det ingen roll, utan det blev först en viktig fråga då USA drabbades.

**Hur ska vi i denna nya era definiera rätten till självförsvar?** Den har ju också blivit "förebyggande". Tidigare fanns klara territoriella parametrar man gick efter, medan man idag använder sig mer av maktfullkomlighet och dominering, långt utanför gränserna, och i strävan efter att avhumanisera fienden, eller *den andre*, börjar även rasism att bli accepterad i media och i den offentliga diskursen. Attityden att "är du inte med mig är du emot mig" är något som Ashrawi känner igen från dagis, och anser det vore ytterst farligt ifall denna ideologi får råda då den innebär absolutism. Att man gör sig egenmäktig och tar sig rätten att förstöra *den andre* blir dessutom extra farligt ifall man har massförstörelsevapen. Denna absolutism liknar dessutom Huntingtons definitioner av kulturer i sin *Clash of Civilizations*, då han på ett mycket simplistiskt sätt ger vissa en exklusivitet, och lättvindigt definierar hela civilisationer som vän eller fiende.

**Hanan Ashrawi är orolig för USA:s** agerande gentemot Irak. Hon anser att följderna av ett krig kommer att innebära stor instabilitet i regionen och att extremismen kommer att ges ännu mer utrymme då arabisk och muslimsk folkopinion med stor sannolikhet kommer att

rasa mot USA och väst. Regimerna kommer också att drabbas av instabilitet då de flesta av dem är allierade med väst i olika former, och det arabiska ledarskapet kommer att få svara för vad som kommer att ses som ett stort arabiskt misslyckande. Detta kommer att få globala efterverkningar enligt Ashrawi.

**Tidningen The Middle East** hade i sitt decembernummer en artikel som hette *Snakes in Washingtons grass*, vilken beskrev det som många kallar "de nykonservativa krafterna" i Washington, och vilka investerat oerhört mycket politiskt kapital i hur de [miss]sköter Irak och Palestinakonflikten. Dessa högerextrema krafter förespråkar våld i alla dess former gentemot i synnerhet Israels presumtiva fiender i regionen. Richard Perle, som bestämmer försvarspolitik i Pentagon, är en av de som har som mål att antingen förstöra eller transformera alla som han finner vara "skurkstater", och Douglas Feith, en av de biträdande försvarsministrarna, anser att en palestinsk stat vore problematisk då Israel skulle behöva anpassa sig till internationell lag. Bägge har tjänstgjort länge under olika presidenter och bör ses som en av dem som visserligen finns i kulisserna, men vars välriktade viskningar har en förödande inverkan på amerikansk utrikespolitik. Därav *Snakes in Washingtons grass*, och därav vikten av att Hanan Ashrawi ges ett erkännande av hennes insatser för att återställa ordningen i världspolitiken.

Shahin Eghraghi



Jenin april 2002. FOTO: Donald Boström

## Palestinskt vardagsliv – i skuggan av den israeliska ockupationen

En betraktelse av Ghassan Abdallah

Alltsedan sista april år 2002, då Israels armé återigen ockuperade de palestinska städerna och tvingade invånarna att stanna inomhus har det inte rapporterats ett enda fall av solsting, trots den heta sommaren i Mellanöstern.

Tack vare de militära vägspärrarna kommer bilförarna aldrig så långt att de kan lägga in fjärde växeln – trafikolyckorna har minskat dramatiskt. Vi sparar också bensin.

Sharon är på väg att förlora det demografiska kriget mot palestinierna. Vad kan man förvänta sig att folk ska syssla med, instängda i sina hem, strömmen är bruten och ingen TV?

Utomlands tycker man att den israeliska stridsvagnen Merkava är en fantastisk maskin. Men vi har hört att de israeliska soldaterna inte tycker om den. Luckorna är så små att de inte kan stjäla hela datorer från palestinska hem och kontor. Där för stjal de bara hårddiskarna.

Vid vägspärren Surda som ligger på vägen från Ramallah till BirZeit är israeliska bulldozrar alltid sysselsatta med att gräva upp asfalten och göra stora högar

av jord och cementblock. Vi upptäcker varje dag att vägen har blivit längre, men det finns fördelar. Den fysiska ansträngningen att ta oss igenom vägspärren håller oss i trim, vi tar tillfället i akt och njuter av naturen och årstidernas växlingar, vi träffar vänner och arbetskamrater, vi hjälper gamla och sjuka genom vägspärren, och vi delar vår sympati med dem som blir arresterade av de israeliska soldaterna. De blir tvingade att sitta på marken, bundna till händer och fötter för att vänta på "vidarebehandling" – detta får oss att bruka vår sista energi på att hata ockupationen ännu mer.

Trots våra hårda prövningar finns här inga människor som måste sova på trottoaren som i New York och London. Här finns fortfarande nätverk av familj och grannar. Så vi förmodar att vi har en bra bit kvar innan vi blir ett "utvecklat" samhälle.

Häromdagen träffade jag hos mina vänner en förtjusande hund, stor, vit och långhårig. De hade döpt henne till Jessie. Mina vänner berättade att Jessie hade rymt från bosättningen Psagot, den israeliska kolonin som byggts upp på konfiskerad palestinsk mark på en kulle ovan

för Ramallah och Al Bireh. Bosättningen har flera rader med taggtrådsstängsel, vaktorn, elektriska stängsel och strålkastare på natten. Bussarna som går fram och tillbaka till bosättningen – med ett fåtal passagerare – har skottsäkra glas och beväpnade militärfordon kör framför och bakom bussen. Man kan verkligen förstå att Jessie inte ville leva i den miljön.

Äldre människor, särskilt kvinnor har blivit mycket populära, de har mycket att bidra med i dessa dagar. Tack vare avspärrningar och utgångsförbud kan vi inte ta oss till sjukhus – så alltför barn föds i hemmet – utan medicinsk expertis. Äldre kvinnor med kunskap och erfarenhet behövs som barnmorskor. De får också leta fram alla gamla recept på hur man gör marmelad, konserverar frukt och grönsaker o.s.v. De behövs också för att lugna barnen med sago-stunder. Min kompis fick en genial idé när han fick höra att de israeliska styrkorna stoppade och sökte igenom alla bilar med bara manliga passagerare. Han erbjöd vänner och bekanta att hyra hans svärmor som medpassagerare – mot en rimlig ersättning förstås.

Källa: [www.miftah.org](http://www.miftah.org)



# Apartheidmuren

Sedan "fredsprocessen" definitivt gått under har den negativa utvecklingen i Palestina gått med en rasande fart. De israeliska angreppen mot palestinska byar och städer under våren 2002 var kulmen på ett våld, som därefter blivit vardaglig rutin. I juni beslutade den israeliska regeringen att börja bygga en 360 km lång inhägnad runt Västbanken för att skilja de båda folken åt.

FOTO: PENGON.

**Säkerhetsskäl och skydd mot självmordsbombare anger Israel som huvudskäl för att bygga muren. "Apartheidmuren", som den palestinska organisationen LAW<sup>1</sup> kallar den, kommer att innebära annektering av 10 procent av Västbanken, med närmare 400 000 palestinska invånare och 300 000 bosättare. De senare ges full rörelsefrihet medan palestinerna stängs inne i ett land som varken är Israel eller den ockuperade Västbanken.**

Betongmur, stängsel, taggtråd, kameror och övervakningsväg med djupa diken kommer att skapa en avspärrning dubbelt så hög (8 m) och tre gånger så lång (360 km) som Berlinmuren. Kostnaden för detta jätteprojekt är 1 miljon US \$ för varje kilometer. Till detta kommer elektriska stängsel och rörelsedetektorer samt en övervakning från vaktorn och patrullerande bilar. På detta sätt stängdes Gaza under den första intifadan.

**Det allvarligaste med denna mur är att Israel åter genom illegal annektering etablerar ett nytt faktum på palestinernas bekostnad, samtidigt som man allt tydligare utvecklar en rasistisk politik.**

## En apartheidmur

Det har hittills varit ganska tyst om denna apartheidmur. Några politiska protester från västländer har inte hörts. Så brukar det också vara när Israel systematisk skju-

ter fram sina positioner. Nya bosättningar har etablerats under hela "fredsprocessen", dessa har sedan "reserverat" landområden så att över 40 procent av Västbanken "tillhör" bosättarna. Den nya muren har redan börjat byggas i norra delen av Västbanken – se karta. Muren byggs inte vid "gröna linjen" gränsen mellan Västbanken och Israel utan flera kilometer in på Västbanken, vilket innebär att 57 israeliska bosättningar med 303 000 ockupanter och 384 000 palestinier hamnar mellan muren och "gröna linjen".

Den norra delen av muren, som nu byggs, blir 110 km lång och går från Salem till Qafr Qassem söder om Qalqilya. Sjutton palestinska byar innesluts i fyra olika kantoner eller "Bantustans". Området mellan muren och Israel kommer att bli en sluten militär zon. Israel säger att palestinier som bor där kommer att behöva speciella tillstånd för att få resa in på Västbanken och det kommer att finnas övergångar var femtonde kilometer. De palestinier som bor längre in på Västbanken kommer också att avkrävas speciella tillstånd för att besöka släkt och vänner utanför muren.

Palestinerna hamnar "i kläm" och kommer inte att få israeliskt medborgarskap trots att deras mark annekteras av Israel och de kommer också att förbjudas att resa till Israel.

Den fjärde bantustan består bland annat av staden Qalqilya (40 000 inv.) och

kommer att helt omslutas av muren med endast en väg ut. Där är situationen allvarligast eftersom 15 procent av själva staden och 50 procent av jordbruksmarken kommer att gå förlorad. Under staden dessutom den västra vattenreservoaren (Western Aquifer system), som innehåller 50 procent av Västbankens vattenresurser. Denna kommer att annekteras av Israel tillsammans med 14 brunnar i staden – 30 procent av stadens vattenförsörjning. Tre israeliska bosättningar runt staden kommer dessutom att annekteras.

## Muren i söder

Israel ändrar ständigt planerna för murens utseende. Vi vet därför mindre om hur den kommer att se ut på andra delar av Västbanken. Den förväntade längden av södra delen är 215 km och innebär en annektering av 400 km<sup>2</sup> (7 procent av Västbanken) i vilket ingår 39 illegala bosättningar med 270 000 bosättare och nästan lika många palestinier. En över fem mil lång sträckning av muren runt Jerusalem har redan beslutats. I ett komplicerat mönster avskiljer den 276 000 palestinier och 180 000 israeliska bosättare från Västbanken. Man kommer till och med att skapa en dubbel mur där med en inre del runt de av Israel definierade gränserna för Jerusalem. Byn Kfar 'Aqab och flyktinglägret Qalandia kommer att skäras av från både Västbanken och Jerusalem.



## Land vatten och miljö

Stora områden med fruktbar jordbruksmark kommer att konfiskeras i områden som av tradition lever på jordbruk. Qalqilya med stora fruktodlingar brukar kallas "Palestinas fruktkorg". Före intifadans utbrott i september 2000 var 22 procent av områdets ekonomi baserat på jordbruk, under intifadan har den andelen ökat till det dubbla.

Själva uppförandet av första delen av muren kommer att förstöra 11,5 km<sup>2</sup> mark. En så stor konstruktion kommer att ha stor negativ inverkan på miljön. Djur och växter kommer att påverkas liksom avrinningen av ytvatten. Djurens rörelse kommer att hämmas och det lokala klimatet försämras. Avdunstningen och jorderosionen kommer att öka samtidigt som tillgången på ytvatten och grundvatten minskar.

## Legala aspekter

LAW menar att Fjärde Genèvekonventionen, som Israel har undertecknat förbjuder att man förstör eller stjälar egendom på ockuperad mark, det gäller även kollektiv bestraffning. Artikel 47 slår fast att ockupationsmakten inte får ändra på egendom inom ockuperat område. Att beslagta mark är förbjudet enligt artikel 52 i Haagkonventionen. Allt detta bryter Israels apartheidmur mot. Vidare innebär en sådan här massiv ödeläggelse av privategendom utan militära behov ett grovt brott mot artikel 147 i Fjärde Genèvekonventionen, nämligen den om krigsförbrytelse. Israel menar att muren byggs av "säkerhetsskäl". Men ödeläggelsen och konfiskeringen av mark strävar en hel befolkning utan urskiljning.

Att bygga en "skärm" mellan två folk är rasistiskt och strider mot Apartheidkonventionen antagen av FN:s Generalförsamling 1973 (i kraft 1976).<sup>2</sup>

Apartheidmuren är bara ett i raden av Israels sätt att förtrycka det palestinska folket. Hela Palestinakonflikten är i grunden kolonialistisk och rasistisk och likheterna med det tidigare Sydafrika är slående.

Lika slående är att "västvärlden" inte reagerar annat än på det öppna våldet från båda sidor. Israels under decennier pågående "vardagsockupation" berör inte. Därför kan Israel utan nämnvärda protester successivt utöka sina illegala bosättningar, genomkorsa Västbanken och Gaza med ockupationsvägar och "reservera" 40 procent av Västbanken och minst 25 procent av Gaza för sina illegala ockupanter.

Alldeles övertydligt blir det när västliga mediers ledarsidor bannar de palestinska ledarna för att de inte antog "Baraks generösa erbjudande". Det fanns aldrig något sådant "erbjudande". Det fanns och finns bara illegal israelisk ockupation, som fortgår likt en våldsam sväljande flodväg. Om denna väg sveper undan det palestinska folket – kom då inte och säg "vi visste inte..."

Håkan Brunnström

Källor: LAW, The Guardian,

[www.pengon.org](http://www.pengon.org)

Karta: [www.nad-plo.org](http://www.nad-plo.org)

1 LAW är en palestinsk människorättsorganisation i Jerusalem. LAW grundades 1990 av en grupp palestinska advokater till stöd för mänskliga rättigheter, utveckling av principerna för lagligt styre och till försvar av palestinska rättigheter i överensstämmelse med internationella mänskliga rättigheter och FN:s deklarationer.

2 Article II d) Any measures, including legislative measures, designed to divide the population along racial lines by the creation of separate reserves and ghettos for the members of a racial group or groups, the prohibition of mixed marriages among members of various racial groups, the expropriation of landed property belonging to a racial group or groups or to members thereof;



## Israels ekonomi och intifadan

Israels ekonomi har påverkats negativt av den pågående palestinska intifadan. Den tidigare starka tillväxten har de senaste två åren förbytt i en totalt sett krympande ekonomi. Arbetslösheten har ökat, turisterna har slutat komma, immigranterna minskar i antal och utvandringen ökar. Intifadan har kostat 35 miljarder NIS = ca 9 miljarder US \$, (Ha'aretz 18 nov.). Israel begär nu extra pengar från USA för sin fortsatta ockupation och våldspolitik.

Nyligen publicerade siffror från Israels finansdepartement visar att 2002 liksom året före var ett år med "negativ" tillväxt med -1 procent. Nedgången per capita var ännu större på grund av en tvåprocentig befolkningsökning. Inget annat västland har så låga siffror. BNP per capita har sjunkit från nära 18 000 till 15 600 US \$ (även beroende på shekelns sjunkande värde gentemot dollarn). Arbetslösheten har ökat till 10,4 procent, den näst högsta i västvärlden – öknings-takten är en procent per år. Lönerna sjönk med fem procent under förra året.

**Intäkterna från turistindustrin** som tidigare utgjorde tre procent av BNP (=3 miljarder US \$) har sjunkit till en procent sedan 2000. Antalet turister var varen 2000 mycket högt på grund av påvens besök, 200 000 per månad, men sjönk sedan till under 50 000 per månad under förra året. På 80-talet var siffrorna kring 80 000 för att under "fredsprocessen" öka till det dubbla fram till 1996.

**Immigranterna tvekar.** Under 90-talet var det en mycket kraftig invandring från Ryssland och sammanlagt kom 880 000 invandrare till Israel, vars befolkning idag uppgår till 6,5 miljoner. De senaste



Israelisk stridsvagn bevakar födelsekyrkan i Betlehem, april 2002. FOTO: Donald Boström.

åren har strömmen sinat. Under 2001 kom 43 000 och 2002 beräknades antalet till ca 30 000. Samtidigt har utvandringen ökat till 15-20 000 per år.

**I mitten av 1970-talet** utgjorde palestinierna från de ockuperade områdena 8-10 procent av arbetskraften i Israel. När fredsprocessen började inträffade något som vi kanske inte tänkt på – antalet gästarbetare från andra länder började öka mycket kraftigt och utgjorde 1996, åtta procent av arbetsstyrkan. Palestinierna trängdes undan och utgjorde 1993-2000, fem procent av arbetsstyrkan. En israelisk separationspolitik praktiserades alltså under fredsprocessen.

Under de senaste två åren har den palestinska arbetsstyrkan minskat till två procent. Det innebär att före fredsprocessen arbetade 110 000 palestinier från de ockuperade områdena i Israel – idag är det endast 30 000.

**Kostnaderna för bosättarnas** ständigt utökade ockupation uppgår enligt Shimon Peres till 60 miljarder US \$. Mer

än 40 procent av Västbanken ockuperas idag av bosättare, som i antal fördubblats sedan fredsprocessens början. Kostnaderna för dessa torde ha ökat betydligt under intifadan.

**En israelisk delegation** besökte USA under början av 2003 för att be om fyra miljarder US \$ i speciellt militärt stöd samt dubbla summan i lånegarantier. Det är nog inte en slump att Yoram Gabai, känd israelisk ekonom menar att två miljarder US \$ per år går åt i de militära aktionerna mot palestinska byar och städer. Israel har i decennier fått minst tre miljarder US \$ per år från USA. Till detta kommer enorma summor pengar insamlade runt om i världen.

### Orsak och verkan

Israeliska staten liksom tidningar som Ha'aretz gör bedömningen att tre orsaker ligger bakom nedgången i ekonomin sedan 2000: högteknologikrisen (IT-bubblan som sprack), den världsomspännande recessionen och intifadan.

Nedgången i turismen torde till mycket stor del bero på det palestinska upproret. Människor skräms av terrordåd var de än inträffar i världen. I Israels officiella turiststatistik finns tydliga markeringar som "Achille Lauro", "Intifada", "Terroristattacker" (ner) och "Påvens besök" (upp). Den neråtgående immigrationen och den ökande emigrationen är säkert också påverkade av det osäkra politiska läget på samma sätt som motsatt trend gällde under "fredsprocessens högkonjunktur".

Exportfall -12 procent 2001 och -5 procent 2002 och konkurser inom IT-sektorn skulle säkert ha inträffat även utan intifadan, det har hänt i Sverige och västvärlden i stort under samma period. Men naturligtvis har intifadan gjort det än värre.

Utländska investeringar påverkas troligen mer av intifadan och det osäkra läget – ned från 11 till 4 miljarder US \$.

Samtidigt som vi ser denna starka försämring av Israels ekonomi, den värsta nedgången sedan 1953, måste vi komma ihåg att det är ett fall från en ovanligt hög nivå efter "fredsprocessens" tillväxt-



**Israeliska soldater till attack i en stad på Västbanken våren 2002. FOTO: Donald Boström.**

period och IT-bubblan. Israels BNP per capita är minst tio gånger högre än den palestinska (se artikel här intill). Palestinierna har att göra med en formidabel motståndare, som själv räknar sig som en del av västvärlden och har en ekonomi i paritet med dessa (88 procent av OECD-genomsnittet 1999). USA kommer dessutom säkert att ge Israel de extra pengar de nu begärt.

**Frågan är sedan vad som händer de närmaste åren. Idag tycks många fler**

**israeler oro sig mycket mer för palestinsk terrorism (59 procent) än för fortsatt ekonomisk nedgång (29 procent) enligt en enkät i Jerusalem Post 6 januari. Förhoppningsvis kommer alltfler israeler att inse hur mycket de har att förlora på att inte sluta en rättvis fred med palestinierna.**

Håkan Brunnström

Källor: [www.gov.il](http://www.gov.il), Ha'aretz, BBC.



"Några veckor efter intifadans utbrott föll den palestinska ekonomin samman till hälften på grund av avspärningar, som hindrade tiotusentals arbetare att nå sina jobb i Israel" sade Nadim Karkutli EU-kommissionens utsände i höstas. Antalet fattiga uppgick till 60 procent av befolkningen och arbetslösheten nådde 50 procentsnivån enligt FN:s speciella sändebud. Givarestödet har ändrats från långsiktiga investeringar till kortsiktig humanitär hjälp.

Att den palestinska ekonomin faller samman rapporterades i december av den Palestinska Statistiska Centralbyrån. BNP föll till 9 miljarder US \$ och per capita var den ca 1 500 US \$ på Västbanken och mindre än 1 200 US \$ i Gazaremsan. Med stöd utifrån beräknades GNDI (Gross Disposable Income) till 2 200 respektive 1 500 US \$. Det innebär att palestinierna både totalt och per capita har en tiondel av Israels resurser.

Håkan Brunnström  
Källa: [palestinechronicle.com](http://palestinechronicle.com)

## Den palestinska ekonomin

*Hemlös palestinier på Västbanken april 2002. FOTO: Donald Boström*



# Islamiska Jihad

Av Abu-Imad al-Rifa'i, en av islamiska Jihads ledare och dess representant i Libanon.



Översättning från arabiska:  
Adnan Abou-Chakra.

## Organisationen

Islamiska Jihad i Palestina bildades i början av åttiotalet som en nödvändig reaktion på den israeliska ockupationen och som svar på de israeliska massakrerna (Deir Yasin, 1948, Sabra och Shatila, 1982) och ockupationsmaktens mördande, fängslande, demolering av hus och konfiskering av mark och vatten.

Organisationen har utmärkt sig bland palestinierna för sin effektivitet och sin ideologi där den palestinska nationalismen sammanflätas med Islam. Dess grundare Fathi Shaqaqi, som mördades av den israeliska säkerhetstjänsten den 26 oktober 1995 på Malta, betraktas som förgrundsfigur för renässansen av den palestinska islamiska rörelsen.

## Den nuvarande situationen

Islamiska Jihad tror att det enda alternativet för att bli av med den israeliska ockupationen är motstånd, i alla dess former, eftersom alla fredliga initiativ, från Madrid till Oslo har misslyckats. Osloavtalet och handskakningen i Vita huset applåderades av en hel värld och accepterades av majoriteten av det palestinska folket. Detta trots chocken över hur rättigheterna schackrades bort och hur viktiga frågor rörande Jerusalem, flyktingar, bosättningar och staten lämnades åt sidan. Vad blev då resultatet? Israelerna har vägrat att förverkliga avtalet och har i stället ökat förtrycket och inför ständigt kollektiva bestraffningar. De fortsätter att förneka oss våra rättigheter; de mördar, torterar och sätter oss i ohumana fångläger. De utvidgar sina olagliga bosättningar, stryker den palestinska ekonomin och de konfiskerar mark och vatten.

Israelerna gick ännu längre i sin extremism när de valde en ledare med ett blodigt förflutet: Ariel Sharon, krigs-

Palestina Nu inleder här vad vi hoppas skall bli en artikelserie, där olika palestinska organisationer fritt får presentera sina ståndpunkter. Samtidigt vill vi klargöra att PGS syn framgår på annan plats i tidningen och på hemsidan [www.palestina.nu/program](http://www.palestina.nu/program).

förbrytaren från Sabra och Shatila som genom sitt provocerande och arroganta besök vid Al-Haram al-Sharif i Jerusalem, utlöste den nuvarande Intifadan, som hela det palestinska folket deltar i för att bli av med den avskyvärda ockupationen.

## Fredsinitiativ

Den amerikanska administrationen ger massiva ekonomiska bistånd till Israel, de beväpnar dess armé med de mest avancerade vapnen och de gör kontinuerliga försök att kontrollera hela det arabiska området med dess rikedomar. Detta, samt att de förnekar EU en roll i fredsprocessen, gör att de aldrig kan betraktas ha en opartisk roll när det gäller att hitta en lösning på konflikten. USA försöker tona ner den palestinsk/israeliska konflikten och ge sken av att de försöker hitta en fredlig lösning. Allt detta för att kunna attackera Irak och tvinga in alla arabiska länder i en panamerikansk era.

Därför har islamiska Jihad förkastat varje amerikanskt initiativ till lösning, som innebär fler gratis eftergifter för ockupationsmakten. Detta gäller i synnerhet det senaste amerikanska initiativet (The road), eftersom planen har anammats det värsta i Osloavtalet, nämligen att lösningen ska nås etappvis. Den syftar i första hand till ett totalt stopp för Intifadan, sedan en proklamation av en interimistisk palestinsk stat i enlighet med Osloavtalet med endast 42 procent av de ockuperade områdena och 15 procent av det historiska Palestina. Frågor om flyktingar, bosättningar, gränser och Jerusalem, är tänkta att skjutas på framtiden. Erfarenheten har dock visat att israelerna bara förverkligar de delar av ingångna avtal som gynnar deras egna intressen.

Vi i Islamiska Jihad vägrar att offra våra rättmätiga rättigheter och vår Intifada för diffusa och falska löften från amerikanerna och israelerna, för att underlätta för den amerikanska administrationen att attackera Irak och låta israelerna styra och ställa över det arabiska området.

## Martyrskapsoperationerna

Således har det palestinska folket inget annat alternativ än att fortsätta med sin kamp och sitt motstånd, som sker i enlighet med internationell rätt och internationella avtal, för att befria sitt land och leva i ett självständigt och demokratiskt land, som de flesta andra folk i världen.

Vi kämpar mot en hänsynslös och racistisk fiende som bryter mot internationell rätt, vanhelgar både muslimernas och de kristnas heliga platser och utför massaker efter massaker utan att bestraffas. Därför känner vi oss tvingade att använda våra kroppar för att stoppa den. De militära operationerna är inte ett mål i sig, utan ett medel för att stoppa den israeliska aggressionen. Under den pågående Intifadan har hela världen sett hur våra barn, äldre, kvinnor och män skadas, fångslas och mördas. Ockupationsmakten inför ständiga utgångsförbud och demolerar palestiniernas hus. Allt som vi får är tama fördömanden mot Israel som de inte bryr sig om. Vi har inget annat alternativ, speciellt eftersom styrkeförhållandena inte är till palestiniernas fördel.

Omvärlden får inte glömma att den israeliska armén hör till en av de starkaste i världen. Hade vi samma utrustning, skulle vi inte använda våra kroppar som bomber för att stoppa folkmordet i Palestina.

## Relationen med den palestinska självstyrande myndigheten

Våra meningsskiljaktigheter med den palestinska myndigheten handlar om hur våra mål ska uppnås. Vi i Islamiska Jihad vägrar att acceptera alla eftergifter från den palestinska myndighetens sida till både Israel och USA, samt kravet på att Intifadan ska stoppas. Vi kommer att kämpa och göra motstånd tills Israel drar sig tillbaka till 1967 års gränser.

Vi har alltid varit angelägna om att förhindra varje tendens till ett palestinskt inbördeskrig. Därför har vi manat till enad palestinsk front.



## "Jag var det mest förbjudna – PALESTINAVÄN"

Nog har jag ofta inbillat mig att jag var övervakad av svenska säkerhetstjänster under 60- och 70-talen. En del vänner har försökt lugna mig: Du tillhörde ju ingen vänstersekt, du var ju folkpartist under de hetaste åren! Det är sant, jag var folkpartist i tjugo år, från 1959 till 1979, de sista tre åren till och med som riksdagsman. Men vad spelar det för roll, jämfört med att jag var det mest förbjudna – PALESTINAVÄN. Därför blev jag inte förvånad, men heligt förbannad, när jag i DN strax före jul kunde läsa att IB:s andreman Bo Anstrin nu erkände att hans infiltratörer "angav aktivister som Jan Guillou, Per Gahrton och Göran Rosenberg". Guillou och Rosenberg var sannerligen inte folkpartister. Vad vi hade gemensamt var medkänslan med det fördrivna palestinska folket och avskyn för den israeliska ockupationspolitiken och, inte minst, raseriet mot den förljugna, skeva, proisraeliska bild av Palestina-konflikten som dominerade svenska medier under hela den tid som Säkerhetstjänstkommissionens undersökning av registrering av palestinaaktivister omfattar, d.v.s. fram till 1980.

Nej, förvånad är jag inte över att den politiska miljön på både SÄPO och IB präglades av ett ensidigt och "okritiskt förhållningssätt till uppgifter med israelisk härkomst", som Ulf Bjereld skriver i sin specialstudie, "Övervakningen av den svenska Palestinarörelsen 1965-80". Likafullt är det skrämmande att folk kunde hamna i register som säkerhetsrisker enbart för att de deltog i ett TV-program och framförde "propalestinska" åsikter eller för att de gjorde en studieresa till palestinska flyktingläger i Libanon. Att man dessutom satte tilltro till notoriska mytomaner typ angivaren Gunnar Ekberg tyder inte bara, som Bjereld finkänsligt förmodar, på brister med avseende på intellektuell öppenhet, utan snarare på avsaknad av intellektuell förmåga. Trots att de enda våldsdåd med Palestinainriktning som inträffat i Norden drabbade araber och i ett fall säkert, i ett annat fall troligen, utfördes av israeliska agenter, riktades hela säkerhetsapparaten in på att övervaka palestinier och Palestinavänner. Vi som skrev till stöd för maktlösa Palestinaflyktingar registrerades som säkerhetsrisker. Men har någon hört talas om att Per Ahlmark, Ernst Klein, Olle Wästberg och andra som skrev spaltkilometrar för att bortförklara alla Israels brott mot Genèvekonventioner och FN-beslut skulle ha hamnat på SÄPO:s eller IB:s listor? I så fall snarare som angivare än risker.

Bjereld konstaterar att det har rätt en sorts politisk och känslomässig närhet till Israel, "d.v.s. uppfattningen att Sverige och Israel i någon mån spelade i samma lag". Javisst, Israel är ju en del av Väst, palestinerna kommer från Orienten. För den sorts intellektuella krymplingar som tycks befolka säkerhetstjänsterna är det förstas lättare att identifiera sig med folk som liknar en själv. Hur många lät sig inte luras av "kulturnationen" Tysklands välpolerade representanter på 30-talet? Att Israel sedan 1967 är en ockupationsmakt som bedrivit statlig utlandsterror av en omfattning som får vissa extrema palestinska grupper mest omskrivna död, t ex under Olympiaden i



*Per Gahrton, ledamot av EU-parlamentet.  
FOTO: Miljöpartiet.*

München, att framstå som tafatta, har inte påverkat SÄPO:s och IB:s övervakningspolicy. Som palestinier eller Palestinavän i Sverige får man verkligen ingen säkerhet genom säkerhetstjänsterna.

Det är bra att detta nu är klarlagt, bra att en del av oss fått veta att vår mentala hälsa är god, att vi inte lider av paranoia, bra att Säkerhetstjänstkommissionen lagt fram material som bekräftar vad vi misstänkt. Ännu bättre blir det om det hundratal Palestinavänner som är registrerade som säkerhetsrisker får läsa sina akter och om registreringen på så lösa boliner helt upphör. Men hur ska man kunna lita på att så sker? Inget ansvar har utkrävts för hela IB-SÄPO-cirkusen. Medan den pågick förnekades allt. Vad är det för vits med dessa allt vanligare medborgarkommissioner som ibland för förtjänstfullt arbete genom att några decennier i efterhand kartlägga statens brottslighet, om inget ansvar utkrävs. Hur ska vi veta att brottsligheten inte fortsätter just nu - men givetvis förnekas - bara för att kanske erkännas i en framtida kommissionsrapport, när skadan redan är skedd?

Nej, vi som arbetar med solidaritet med förtryckta människor får räkna med att betraktas som säkerhetsrisker också i framtiden. För makteliten och dess hantlangare är det alltid misstänkt att inte enbart tänka på sin egen materiella vinning. Särskilt i spionernas värld betraktas alla människor som varor som har ett pris. Verksamhet som inte öppet syftar till förtjänst kan av folk som Andrin bara förstås som täckmantel för något annat. Därför lär det inte bli någon ändring. Och ingen regering lär våga ingripa med kraft mot säkerhetstjänsterna. För alla normala människor har något lik i lasten och skulle SÄPO, IB, SAPO och allt vad det heter känna sig hotade av någon modig politiker skickar de väl ett registerutdrag till Expressen...

Per Gahrton 2003-01-29

## Veterinären på Västbanken

Foto och text: Gunnar Mjaugedal, juni 2002

CatchLight Fotostudio AS

Översättning från norska av redaktionen



– Människor jag möter ser mig som en kommunist: Jag tror inte på Gud och jag tar för lite betalt för det arbete jag utför, säger Salah Nashashibi och ler hjärtligt samtidigt som han tänder en cigarett.

**Nashashibi är en människa som sprudlar av energi. Han är en vardags-hjälte i de ockuperade områdena väster om Jordanfloden, ett område många trodde skulle bli den nya palestinska staten. Men ockupationen till trots måste livet gå vidare. Djur blir sjuka oavsett om det är krig eller fred. Vi följde med Nashashibi i hans jobb som veterinär en helt vanlig dag i Palestina.**

– Jag saknar mediciner. Ramallah är stängt idag och jag kan inte utföra några av de stora jobb som väntar på mig, förklarar Salah.

Medan mobiltelefonen ringer oavbrutet, görs den gamla bilen klar för dagens arbete på landsbygden. Ofta måste Salah ta sig till ställen med förfärligt dåliga vägar, förstörda av israelernas iver att stoppa palestiniernas rörelsefrihet.

När motorn är varm och vi har fått i oss lite frukt från veterinärens egen fruktträdgård kör vi ut från Jerusalem. Det tar inte lång tid förrän Salah pekar på ett stort bostadsområde:

– Se, här är vårt största problem: Bosättarna som bygger och bygger i en allt snabbare takt över hela vårt land. Bosättningarna byggs med insamlade medel från bland annat USA och Europa, och även från Norge.

Telefonen ringer hela tiden. För fattiga bönder är det inte oproblemiskt när en ko blir sjuk eller om ett får haltar. Därför är veterinärens besök guld värt. Den här dagen är det många småjobb och mycket åkande.

– Jag får inte något annat gjort, eftersom medicinerna inte har kommit. Den militära vägspärren in till Ramallah är stängd och då får vi klara oss med det vi har.

I Ramallah håller den palestinska ledningen till. Mycket av produktionen och distributionen av mediciner, mat och andra nödvändigheter sker därifrån.

– Människor jag möter ser mig som en kommunist: Jag tror inte på Gud och jag tar för lite betalt för det arbete jag utför, säger Salah.



staket, kilometer efter kilometer. Veterinären blir upprörd:

– De behandlar oss som djur, bara djur blir instängda bakom staket!

Vi stannar vid den stora vägspärren intill staden. Där är det långa köer av folk som skall hem eller in till Ramallah. De vet aldrig hur lång väntetiden blir eller om det överhuvudtaget går att komma in. Och om de väl kommer in, vet de inte om de får komma ut igen.

### Vakuum mellan gammal och ny tid

Nästa kund är en beduin, detta en gång så stolta folk som korsade öknen med tält, familj och djurflock. Idag lever de som så många andra naturfolk i ett slags vakuum mellan gammal och ny tid. Den fria tillvaron är borta och det som finns kvar är tältet och djuren, mitt emellan landsbygden och bosättningarna.

Det tar inte lång tid att komma igenom, men vi hinner se en israelisk soldat sikta på några ungdomar för skojs skull.

Byn som vi kommer till har stängts av med ett lass stenar. All transport av mat sker genom att två bilar, en från varje håll, kör till stenhögen och lassar över varor från den ena bilen till den andra. Det fungerar, men tar väldigt mycket extra tid.

Efter ytterligare några kilometer närmar vi oss Ramallah, denna lilla stad som man ofta ser på nyheterna. Här har den israeliska militären lagt ut höga taggtråds-

### Nya vägar i ett rasande tempo

Vi kör på en så kallad bosättarväg, ett effektivt system av motorvägar som går kors och tvärs över landet, så att bosättarna slipper problem med köer. Det byggs nya vägar i ett rasande tempo. Dessa vägar skär ofta genom gamla jordbruksområden och för de som får sina olivlundar delade på mitten av en väg som inte är nödvändig för dem, fungerar det kanske mer som staket.

När vi skall svänga av från bosättarvägen får vi problem, eftersom avfarten till landsbygden är uppgrävd och förstörd. Den är visserligen någorlunda reparerad av lokalbefolkningen, men inte bättre än att vi alla måste ut ur bilen för att den skall komma över upphöjningarna. Israelerna kommer med grävskopor på nätterna och förstör infrastrukturen. De menar att det skall förhindra terrorism.

### En dräktig ko

Till slut kommer vi fram till den första "patienten", en dräktig ko som skall undersökas. När Nashashibi sätter igång arbetar han snabbt och effektivt. Efter utbildning i Spanien och 25 års erfarenhet av yrket, är det en handlingens man vi ser i aktion. Medan barnen springer omkring och leker, tvättar sig vår vän grundligt innan färden går vidare. Uppe på en brant backe ligger ännu en vägspär. Den är tänkt att skydda bosättare som är på väg till sina hus. Rädslan är inte helt obefogad, eftersom det händer att bosättare blir skjutna och dödade där. Det tar inte lång tid att komma igenom, men vi hinner se en israelisk soldat sikta på några ungdomar för skojs skull. Det är tråkigt för unga soldater att tjänstgöra på ett ställe som detta, så de ser till att skaffa sig ett tidsfördriv.



När det så småningom börjar mörkna har många djur blivit botade. Salah behåller energin under hela dagen, trots den svåra situationen.

En get är sjuk. Den ligger apatisk under tältduken. Salah upptäcker direkt vad som är fel och ger djuret en spruta.

– De tror att jag är ”Gud” som kan bota deras djur. Men den här geten kan inte mjölka mer och då är det inte stor mening med att behålla den, säger han.

Sjalva lägret är byggt runt en inhägnad och består av tre tält. Kvinnorna går undan när vi kommer, eftersom de inte tycker om att bli fotograferade. Männen är allvarliga, att förlora en get är inget att skämta om för en beduin. De är gästfria och bjuder oss på te. Det är sött och serveras i små glas.

Nästa by vi skall till ligger i ett område där det varit många konfrontationer. Av ungefär 30 byar är det bara en som inte är avstängd. De övriga har antingen fått vägen uppgrävd eller blockerad med stora högar av sten och grus. Vill man förflytta sig får det ske till fots.

Vi kör vidare på en väg som det är lite trafik på nu, eftersom folk är rädda. Landskapet är kuperat och frodigt för att vara i denna del av världen, med tät skog av olivträd längs kullarna.

– Här var det en palestiniere som sköt 13 soldater ensam, berättar Salah. Han kom undan och soldaterna vågar inte använda posteringen längre.

### En typisk bosättning

Lite längre fram ligger en typisk bosättning. Vita baracker i ring på en liten topp och stridsvagnar som vaktar stället. Många gamla olivträd har huggits ner där.

Framme på nästa gård är det fler kor som skall kontrolleras för att se om de är dräktiga. Men först skall det ätas! Ett stort lunchbord med olika smårätter dukas fram. Det känns lite speciellt att äta inne i ladan, det luktar riktigt exotiskt. Gästfriheten kan man inte klaga på. Vi intar

en hedersmåltid och det vi inte klarar av att äta upp, delas efter gammal tradition med grannar och vänner.

Ryktet om att veterinären har kommit, sprider sig som eld i torrt gräs. Telefonen ringer ilsket och det blir fler djur att behandla innan vi kan åka vidare.

De dåliga avfarterna till byarna har bidragit till att bensinledningen har sprungit läck. Det är förstas inte bra med tanke på att bensinpriset ligger på över 8 kronor litern.

De lokala vägarna håller en helt annan standard än de flotta bosättarvägarna där bara Israelregistrerade bilar tillåts åka. Bilar med gröna Palestinaskyltar måste hålla sig på småvägarna. Salah tutar, vinkar och vevar. Han känner de flesta och alla känner igen hans bil. (Eftersom han bor i Jerusalem har han israeliska skyltar.)

### Den som glömmer sitt pass ligger illa till

Runt nästa sväng ligger en ny liten vägspärr. Vi måste ut ur bilen för att kon-

trolleras noga. Den som glömmer sitt pass ligger illa till här. Som tur är finns det förutom militären även poliser på stationen och då brukar det gå lättare. De är ju ”lagens män,” som vår vän veterinären uttrycker det. Allt går i ett och eftermiddagen närmar sig. Fler djur behandlas och glädjen över våra besök är stor. Det blir många koppar te och kaffe. På vägen söderut har en vägspärr nyligen stängts. Bosättarna skall hem för dagen. Salah är rastlös och vill hellre köra än vänta. Vi prövar en genväg, men den har naturligtvis grävts upp. Medan vi väntar i en kö på väg till en annan vägspärr kommer en ambulans susande förbi med blåljus och sirener. Den blir stoppad och så småningom godkänd för vidare färd, ungefär samtidigt som vi.

När det så småningom börjar mörkna har många djur blivit botade. Salah behåller energin under hela dagen, trots den svåra situationen.

**När vi till sist beger oss hem, har det blivit helt mörkt. En jättehög med jord dumpad på vägen gör att vi måste ta ordentlig fart och knuffa bilen över. Hade det varit rally kunde det ha varit kul, men nu känns det bara dumt och sorgligt. Och kanske är det en situation som kan symbolisera läget i området: När vi väl fått över bilen befinner vi oss i samma nedförsbacke som våldsspiralen har fört Israel och Palestina ut för. Och jag frågar mig, blir det någonsin ett slut på detta?**





## Klipp med kommentarer från israelisk press

### Mer jobb för Hans Blix?

Israel testar Arrowmissiler! (Ha'aretz 2003-01-05), närmare bestämt fyra stycken från en bas söder om Tel Aviv. Kalaset går lös på 10 miljoner US dollar. Dessa missiler plus de massförstörelsevapen, som vi misstänker Israel för att ha borde väl leda till ett besök från Hans Blix? Israel ligger ju dessutom i topp över de länder som konstant nonchalerar FN:s resolutioner. Israel har mycket tydligt visat vad G. W. Bush sa i sitt State of The Union tal, nämligen förakt mot FN. Så nu väntar vi med spänning på att H. Blix skall få ett nytt uppdrag av FN (USA).

Men israelerna har å andra sidan lyckats riktigt bra med sin massförstörelse gentemot palestinierna med "vanliga" vapen såsom tanks, bestyckade helikoptrar och bulldozers.

### Husbondens stöd

Det kostar på att föra kolonialkrig. Israels ekonomi är i kris. Men kostnaden för testningen av sina Arrowmissiler verkar det som om israelerna tänker lägga på sin "husbonde" USA. Israel har lämnat in en ansökan om speciellt ekonomiskt stöd från USA. Förfrågan gäller 4 miljarder US dollar i militärt stöd och 8 miljarder US dollar i lånegarantier. (Ha'aretz 2003-01-07) Israel kommer att få de bidrag de anser sig behöva.

Ariel "The Bulldozer" Sharon kan, liksom Saddam "The Butcher" Hussein tidigare, räkna med sin "husbondes" stöd i sin krigföring.

Ett sätt att slippa tigga vore väl att upphöra med den olagliga ockupationen?

### Leve sionismen!

Det finns människor i Israel som inte gillar kolonialkriget som Israel för. Högsta domstolen tillbakavisar åtta reservisters krav på att inte behöva tjänstgöra på de ockuperade områdena med argumenten: "Det skulle försvaga de band som binder oss samman som en nation".

Domstolen fortsätter: "I går fanns det ett motstånd mot att tjänstgöra i Libanon, idag gäller motståndet Judéen och

Samarien och i morgon kommer det kanske att gälla evakueringen av bosättare". (Ha'aretz 2002-12-31).

Om israeliska officerare vägrar att evakuera bosättare så kanske Israel kan få hjälp av den palestinska myndigheten i just det ärendet. Högsta Domstolen kan väl fråga, det kostar inget.

De som krävt att få slippa kolonialkriget tillhör gruppen Mod (att vägra). En grupp med 512 medlemmar som framför följande argument för sitt ställningstagande: "Vår vägran att tjänstgöra på de ockuperade territorierna är den mest judiska och sionistiska ståndpunkt man kan inta i dagens läge."

Vad sägs om en sådan ståndpunkt? Leve sionismen!

### Tony Blair ställer upp!

Israel har problem med sin dåliga ekonomi och med officerare som inte gillar ockupationspolitiken. Men Israel kan vara lugnt. Krigshetsaren Tony Blair kommer till deras hjälp. Den brittiske premiärministern vill ändra den brittiska politiken angående dess restriktioner om export av militärt relaterat material till Israel.

Israeliska Arbetarpartiets ordförande A. Mitzna har träffat Tony Blair och förklarat att de har problem med det vapenembargo som finns mot Israel i England. Detta problem är nu Blair beredd att lösa åt israelerna. Men för säkerhets skull påpekas det att det bara gäller sådant material som inte används i kriget mot palestinierna. (Ha'aretz 2003-01-10).

Tony Blair ser säkert till att det följer med någon form av inspektör till Israel. Eller litar Blair på deras ord? Vi är många som inte gör det.

### Mördande debatt

Det har varit en dispyt i den israeliska militära och politiska toppen om vilka palestinier man får lov att skjuta och hur många. Justitiekanslern kritiserar Sharon för att han vill öka antalet palestinier som

kan skjutas; palestinier som israelerna själva ska avgöra om de är terrorister och därför är möjliga att avrätta. (Ha'aretz 2002-12-30)

Men Sharon och försvarsministern står fast vid sitt beslut. Så klart att han gör.

Dessutom ser den israeliske försvarsministern det som en stor framgång att 1 200 palestinier, under de senaste två månaderna, arresterats som misstänkta för att vara militanta. Vad menas då med att vara "militant"? Jo, det är palestinier som använder sina folkliga rättigheter att göra motstånd mot den israeliska ockupationen. Kolonisationen skjuter bort folkrätten! Kolonisationen kräver dessa mord!

### Nya uppgifter i Belgien

Att israelerna skjuter palestinier på de ockuperade områdena vet vi. Men nu misstänker Belgiens statsåklagare att Mossad (Israels säkerhetstjänst) låg bakom mordet på den kanadensiske vetenskapsmannen Dr. Gerald Bull. Belgien funderar på att återuppta förhören/förundersökningen. Enligt den belgiska polisen har de ny information som pekar ut Mossad som direkt ansvariga. (Ha'aretz 2003-01-05).

För övrigt anser vi att ockupationen måste upphöra!

### Frank Fredriksson

*Muren vid Rafah, Gazaremsan.  
FOTO: Yvonne Fredriksson.*



## Intifadarapport

Palestinska mänskliga och materiella förluster vållade av Israel under det palestinska upproret 28 september 2000 – 22 januari 2003.

### Palestinier dödade

Totalt	2160
Avrättningar krigsförbrytelse enligt Haagkonventionen år 1907	192
Barn under 18 år	410

### Palestinier skadade

Totalt	+41 000
Permanent handikappade	ca 2 500
Av dessa barn	ca 500

### Israeliska attacker mot sjukvårdspersonal och sjukhus

Ambulansförare, sjuksköterskor och läkare som dödats	15
Sjukvårdspersonal som skadats	275
Ambulanser som förstörts	107
Akutpersonal och volontärer som arresterats sedan 29 mars 2002	70

### Media

Journalister dödade	9
Journalister som attackerats av israeliska soldater, minst	167
Skadade presscentra, minst	20

### Palestinier som fängslats av israeliska myndigheter

Totalt sedan 29 mars 2002	>15 000
Palestinier som ännu inte släppts	ca 6 000
Palestinier fängslade utan åtal	ca 1 700
Antal fängslade barn	350
Barn fängslade utan åtal	130

### Förstörd egendom

Hus som demolerats av israelisk material i samband med militära invasioner:	
Västbanken	9 750
Gaza	2 349
Hus som demolerats efter order från israeliska myndigheten eller av militär:	
Västbanken	369
Gaza	598
Östra Jerusalem	13

## Bojkott

### Var kommer israeliska varor ifrån?

– Icahandlarnas AB bojkottar inte israeliska varor, säger dess informatör Anna Rosman. Frågan har dock varit uppe till diskussion den senaste tiden. Hon påpekar också att alla varor är ursprungsmärkta, konsumenterna kan avstå från israeliska produkter om de så vill.

*Svenska Dagbladet 2002-04-04*

– Vi är alltid noga med att skylta varifrån varorna kommer så att kunderna själva får välja, säger Marcus Björkdahl som chefar över frukt och grönt (på ICA Kvantum i Sickla).

*Dagens Nyheter 2003-01-29*

Ändå fortsätter ICA ursprungsmärka varor från Israel, som om de vore från Spanien, USA eller Egypten. Mellan den 29 januari och 2 februari fotograferade en av våra medlemmar ICA:s grönsaksdisk i Sickla och upplyste både ICA och Konsumentverket. Det verkar uppenbart att det inte rör sig om enstaka misstag utan avsiktlig och falsk marknadsföring och vilseledning av konsumenterna. I synnerhet som ICA vid minst två tillfällen, både centralt och i Sickla, gått ut med att man är noggranna med att korrekt märka upp varorna för att låta konsumenterna själva välja.

Ett fenomen som PGS bilder också visar, är hur samma företag, Rini Cherries som säljer cocktailtomater, har ytterliggare två ursprung, förutom att de skyltas med att komma från Egypten. Rini Cherries tomater kommer från både Israel och Palestina. Detta kan tolkas på olika sätt. Dels kan det vara så att Rini marknadsför palestinska producerade varor, dock ofta till underpriser, då Israel annars ser till att de palestinska tomaterna ruttar i tullen. Dels kan det vara så att israeliska bosättare ursprungsmärker några av sina askar som om de kommer från Palestina, för att på så sätt slippa betala tull. Problemet blir dock större av att en del av askarna är blandade, vilket kan betyda att Israel hoppas att de europeiska tullmyndigheterna endast ska finna bosättartomater märkta "Palestina". Ärendet är nu anmält till Tullverket.

COOP och ICA har lite olika policy. Miljöchefen på COOP, Åke Dag och

Natt, säger att de noga kontrollerar att varorna inte kommer från bosättningar och att leverantörerna får skriva på en deklaration att varorna kommer inifrån Israels 1967 års gränser. ICA:s Anna Hedstrand hävdar dock att de inte kan garantera att de israeliska varorna inte kommer från ockuperad mark. Hon poängterar också att det inte pågår en bojkott men om någon inte vill köpa israeliska varor ska det finnas ett alternativ från ett annat land (DN 2003-01-29).

Det svenska Systembolaget säljer dock öppet vin från bosättningarna på de ockuperade syriska Golanhöjderna, Yarden Chardonnay och Mount Hermon Red från Golan Heights Winery – och det säljs som "Made in Israel". I den nya katalogen har man också varit vänlig nog att bifoga en karta där det tydligt framgår att Golan, Västbanken och Gaza ligger i Israel (s.154, 161). Då PGS ringde till en av de ansvariga för katalogen, fick vi svaret att kartan kommer från en reklambyrå.

**PGS ifrågasätter att den svenska staten ska ha en inkonsekvent policy, att å ena sidan i FN ställa sig bakom att Israels annektering av Golan är illegal, och till och med "nil and void", och å andra sidan öppet importera varor som bidrar till bosättningarnas politiska legitimitet och ekonomiska överlevnad.**

Systembolaget lovade dock att kontrollera kartan med UD och den 5 februari fick vi svaret att enligt UD "ska Golan, Västbanken och Gaza markeras på ett tydligt sätt. De kommer att bli vita med svart markering". Om man nu ändrar på kartan kommer det dock bli ännu tydligare att Sverige öppet importerar bosättarprodukter, i strid med folkrätten och helt inkonsekvent med den officiellt förda politiken. "Handla lagligt" är parollen för ett danskt kyrkligt nätverk som är kritiska till handeln med Israel. Jag håller med, och det är tydligt att inga israeliska varor ska köpas så länge folkrätten och palestiniernas mänskliga rättigheter inte respekteras.

Shahin Eghraghi

Palestinagruppen i Stockholm

## Palestina eller Israel?



## Israel eller Egypten?



## Intifadarapport

Delvis förstörda byggnader	36 380
Byggnader som fått omfattade skador	2.639
Skadade offentliga byggnader	118
Skadade myndighetsbyggnader	411
Skadade vattenbrunnar	134
Olivträd som dragits upp på palestinsk mark	34 606

### Utbildning

Antalet dödade studenter	277
Antalet skadade studenter	2 690
Antalet skolor som har utsatts för beskjutning	197
Antalet skolor som används som interneringslokaler	25
Skolor som tagits för israeliska militära ändamål	8

### Belägring och utgångsförbud

120 avspärningar "checkpoints" finns runt om på Västbanken och Gaza

170 000 personer i Nablus utsatts för ett 220 dagar långt utgångsförbud.

Denna interna avspärning delar Västbanken i 300 zoner och Gaza till 3 zoner.

Denna kollektiva bestraffning berör 3 miljoner palestinier på Västbanken och i Gaza. Detta är den svåraste och längsta påtvingade begränsningen av rörelsefrihet sedan ockupationen infördes 1967.

Begränsad tillgång till medicinsk vård och medicinsk personal och svårighet att distribuera förnödenheter.

**Källor:** Palestine Monitor: Fact Sheet: Palestinian Intifada ([www.palestinemonitor.org](http://www.palestinemonitor.org))  
Miftah: Special Report: Intifada Update ([www.miftah.org](http://www.miftah.org))

Skriv gärna till Konsumentverket:  
konsumentverket@konsumentverket.se  
"Vilseledande marknadsföring av israelisk frukt"  
Se även [www.palestina.nu](http://www.palestina.nu) "Bojkotta Israel".  
FOTO: Annika Lindstrand.

# Våra projekt idag

**Under tre veckor i november - december besökte David Henley och Yvonne Fredriksson PGS biståndsprojekt på Västbanken och i Gaza.**

### **Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP)**

Under tre dagar i Gaza hann vi med att aktivt delta vid ett seminarium om arbetet kring barnprogrammet inom GCMHP, som får stöd via PGS. Vi var även med vid ett par hembesök hos familjer som får stöd av programmets psykologer och socialarbetare. Diskussioner fördes om hur arbetet skall utvecklas framöver. Det blev också ett par trevliga kvällar med middag hos vänner, där vi diskuterade allt från den politiska situationen till musik, kvinnofrågor och livet i allmänhet. Tillsammans med representanter för svenska konsulatet i Jerusalem besökte vi Rafah och såg den enorma förstörelse som skett där Israeliska armén har rivit mängder med hus och nu håller nu på att bygga en hög mur mot gränsen till Egypten.

[www.gcmhp.net](http://www.gcmhp.net)

### **Union of Medical Relief Committes (UPMRC)**

Flera möten hölls med UPMRC: s ordförande Mostafa Barghouthi och den administrativa chefen Hazzem Khalouf. Vi diskuterade den politiska situationen och hur UPMRC ska fortsätta sitt arbete runt om på Västbanken och i Gaza, trots de svåra förhållanden som råder. En del av arbetet har idag fått ändras från långsik-

tiga, förebyggande insatser till mer akut-inriktade. Bland annat har UPMRC återigen påbörjat arbetet med mobilkliniker, eftersom de flesta byarna är isolerade så att folk inte kan ta sig till sjukhus eller kliniker.

PGS har ännu inte fått svar på den ansökan som lämnades in till Sida om stöd till barnhälsovård för åren 2002 - 2005.

[www.upmrc.org](http://www.upmrc.org)



*Lägerkommittén i Askar redogör för sitt projekt. FOTO: Yvonne Fredriksson.*

### **Askar Camp**

Bibliotek, datortek och övrig barn- och ungdomsverksamhet har äntligen flyttat till nya lokaler. Idag finns de i ett nybyggt hus i utkanten av lägret. Två rum utgörs av bibliotek och ett rum är avsatt för dataundervisning. Där finns också plats för bl.a. karate och taikvandoaktiviteter. Det känns alltid lika roligt att komma till Askar och se att det är fullt med aktiviteter överallt! Idag finns det 25 frivilliga som deltar i arbetet och man har delat upp verksamheten i olika grupper. Nu finns musik, dans, sport, målning, kultur samt en videogrupp. Förutom detta fortsätter man aktivt med att söka få barnen

att läsa och låna skönlitterära böcker, erbjuda läxhjälp, datautbildning, och språkundervisning.

Tidigare under året fick PGS en gåva speciellt till Askar Camp. Gåvan överlämnades vid besöket tillsammans med böcker som köpts in i Sverige och Jerusalem. För pengarna kommer man att anställa en städare under 2003 samt köpa in en videokamera.

### **Abu Dees läsestuga och datortek**

Abu Dees, Asseriyeh och Betunia är tre byar som gränsar till Jerusalem. De är idag instängda, då Israel har byggt en "temporär" mur som helt skär av vägen till Jerusalem. Men trots detta pågår, precis som i Askar Camp, verksamheten för fullt.

Centret har nu gjort en skriftlig överenskommelse med Al Quds universitetet som innebär att studenterna får möjlighet att göra praktik på biblioteket. I flera år har man arbetat gentemot skolorna

i Abu Dees och idag har man nått dithän att lärarna rekommenderar sina elever att besöka biblioteket på sin fritid. Lärare kommer också dit för att låna med sig böcker till sin undervisning i skolorna.

Det är glädjande att se att biblioteket är en så viktig del av barnens liv, vilket väl illustreras av att 20 barn demonstrerade utanför en av de anställdas hus när det var "lätt" utgångsförbud. Deras krav var att Bassem skulle öppna biblioteket.

Mycket kraft har också lagts på att få flickor i alla åldrar att besöka centret och man har lyckats över förväntan. Majoriteten av dem som besöker centret idag är flickor. Nu kan tonårsflickor vara på centret även under kvällarna. Deras



mammor tittar förbi och ser hur de har det, men går sedan hem.

Idag har man också blandade grupper i mycket av verksamheten. Bland annat går det bra att flickor och pojkar dansar folkdans tillsammans. Man började även ha blandade engelskgrupper, men på flickornas begäran delades gruppen igen, eftersom pojkarna var alldeles för stökiga och tramsiga.

Att saker och ting går så lätt på biblioteket nu, beror på att det fungerat väl i många år och att många i samhället, bland annat universitetet, har uttryckt så mycket positivt om verksamheten. Att det fungerar med blandade grupper beror på att det inte förekommer några "skandaler" och att föräldrarna litar på dem som driver biblioteket.

#### **Biblioteket i Barn & Ungdomscentret i Shatila**

I Barn- och Ungdomscentret i flyktinglägret Shatila i Libanon, utvecklas biblioteksverksamheten i positiv riktning. Läsläsningsgrupperna är fortsatt välbesökta och utgör ett behövligt komplement till den undervisning som bedrivs i UNRWA:s skolor. Europeiska och amerikanska volontärer är uppskattade tillskott i verksamheten. Många barn har genom åren blivit märkbart bättre på att prata engelska tack vare besökarna. Många är också de "utlänningar" som återvänder till Barn och Ungdoms Centret för att göra en fortsatt insats.

Nytt sedan i höstas är centrets alldeles egen tidning "Vår penna" som hittills utkommit med fyra nummer. De unga skribenterna tar i artiklar upp t.ex. kvinnovåld, årets sommarläger, studieresan till Sverige i april 2002, resan till Frankrike under hösten 2002, den politiska situationen i hemlandet Palestina och så kärleksdikter.

Biblioteket som är ett av de mest utvecklade i de palestinska flyktinglägren i Libanon har idag cirka 7 000 boktitlar, ett datoriserat klassifikationssystem och en stor del referenslitteratur, något som kommer alla skolbarn och studenter till godo. En engagerad bibliotekarie finns tillhands fem dagar i veckan och tillsammans med en ungdomskommitté får de biblioteket att bli en skön och glad plats mitt i den eländiga lägertillvaron.

PGS har inte fått någon ny ansökan från Shatila och vi har därför beslutat oss för att lägga ner projektet. Skulle vi få en ny ansökan framöver kommer vi mer än gärna att gå in med ett nytt stöd.

#### **Rehabprojektet i Nahr-el-Barred och Beddawi**

PGS rehabiliteringsprojekt i de båda palestinska flyktinglägren i norra Libanon går i dagarna in på sitt tionde år. Från början (1993) arbetade vi primärt med att bygga upp en liten sjukgymnastik-klinik, inrymd i PRCS (palestinska Röda Halvmånen) lilla sjukhus i lägret Beddawi. Senare (1997) utvecklades det nuvarande CBR-projektet (Community Based Rehabilitation) med fokus i första hand på barn med olika funktionshinder.

Vi gav information och utbildade lokal personal som gjorde hembesök till familjerna.

Under de följande åren har projektet vidgats och omfattar nu även vuxna som drabbats av bland annat stroke. I dag finns flera "mother-and-child" grupper, lokalt rekryterade läkare, psykologer, arbetsterapeuter och logopedier och ett flertal barn har integrerats i ordinarie skolor och förskolor. Dessutom finns ett gott samarbete med rehabiliteringspersonalen från PRCS-kliniken och ett omfattande nätverk med andra NGO:s som är verksamma inom samma områden och representerade i Libanon med omgivande regioner.

Svenska volontärer deltog aktivt och under långa perioder i uppbyggnadsarbetet. Idag kommer svensk personal (sjukgymnaster, arbetsterapeuter) endast för punktinsatser på begäran från den lokala ledningen. När det gäller utformningen av programmet, förslag till och kontroll av budget, samt deltagande i så-

väl intern som extern utbildning har självständigheten ökat och det mesta överläts åt CBR-kommittén som arbetar i samråd med vår palestinska konsult, Samar al Yassir. Projektledarna från Sverige, Anna Mellgren och Ragnhild Söderqvist reser i regel ner två gånger per år.

Under 2002 har vårt största bekymmer varit att få till stånd en ny utvärdering och önskemålet var att denna skulle utföras av någon sakkunnig från regionen. Kontrakt upprättades med en läkare från Nablus, väl insatt i CBR-tanken och med lång erfarenhet av projekt liknande vårt eget. Dessa projekt bedrivs på Västbanken, i Gaza och i Jordanien, med stöd från Diakonia, en organisation med vilken PGS söker etablera ett framtida samarbete, eftersom det delvis redan finns underlag för detta. Beträffande utvärderingen uppstod dessvärre oändliga svårigheter med visum, utgångsförbud och liknande problem, som berodde på palestiniernas ständigt förvärrade politiska situation. Nu söker vi, och har gott hopp om att finna en lämplig person för detta i Libanon. Vi räknar med att ha en utvärdering klar i början av april 2003. Då har projektet ytterligare ett år kvar med beviljat ekonomiskt stöd från SIDA och med den nya utvärderingen som grund avser PGS att fortsätta samtalen med Diakonia om en eventuell gemensam framtid, antingen helt eller delvis.

**Yvonne Fredriksson**

### **Palestinainsamlingen 2002** avrundade belopp

Palestinainsamlingen hade åter ett bra år 2002. Vi har ökat våra insatser i projekten, som arbetar långsiktigt. Naturligtvis har projekten anpassats efter rådande situation och man gör det bästa av situationen. Dessutom har vi samlat in närmare en halv miljon, som kan användas för akuta insatser – varav hälften utbetalats. Det rör sig främst om förstärkningar av projekten, men pengarna ges utan villkor. Information och administration ligger väl under den procent-siffra (15), som är villkor för 90-kontona.

**Håkan Brunnström**

<b>INTÄKTER</b>	
Faddrar	410 000
Privata gåvor	83 000
Organisationer	73 000
Lokalgrupper	190 000
Övrigt	3 000
Räntor	9 000
<b>TOTALT</b>	<b>768 000</b>
(2001)	679 000)
<b>KOSTNADER</b>	
Egeninsatser	
projekt	201 000
AKUTHJÄLP	476 000
Adm+info (6 %)	48 000
<b>TOTALT</b>	<b>725 000</b>
(2001)	651 000)

# Abu Dees ungdomsklubb

Projektansvarig Jan Edquist



*Tjejernas innebandylag sommaren 2000. FOTO: Helena Lundsten.*

Under en resa på Västbanken 1998 var jag till en by som heter Abu Dees. Här bor drygt 15 000 palestinier. Byn ligger några kilometer utanför Jerusalem. Här träffade jag Ali som jag känt sedan tidigare. Han har haft ett litet hotell här. Hotellet är stängt sedan många år. Några turister kommer inte längre hit, så Ali har inget jobb. Jag träffade också Ismael. Han är en duktig kock som började lära sig kokkonsten i sin fars restaurang som sprängdes av israeliska soldater strax efter ockupationen 1967.

Senare jobbade Ismael som taxi-chaufför. Sedan hösten 2000 har inte Ismael kunnat resa utanför Abu Dees. Då tvingades han sälja sin taxi. Nu försörjer han sig genom att sälja hummus, falafel och oliver till studenterna i Abu Dees.

**När jag träffade Ali och Ismael 1998** hade de många idéer för att aktivera barn och ungdomar i Abu Dees. Man ville att vi skulle hjälpa till att få igång en idrottsklubb för hela byn. Palestinagrupperna startade då ett ungdomsprojekt för ungdomsklubben Abu Dees Youth Club. IK Sturehov från Örebro ställde upp som

vänskapsklubb. 1999 inbjöds ett fotbollslag från Abu Dees till Örebro. De fick bo hemma hos killarna i ett Sturehovlag. Det blev en fantastisk upplevelse. Fotbollsmässigt var inte det palestinska laget så bra, men det är ju inte så konsigt eftersom man under många år inte tilläts spela fotboll. Man fick inte vara en folksamling på mer än fyra personer.

I Abu Dees hade man nu fått tag i en gammal flickskola som man kunde rusta upp med hjälp av pengar från projektet. Det fanns en skolgård som man kunde rusta upp som bollplan för fotboll, basket och volleyboll.

**Nästa år var det Sturehavs tur** att gästa Abu Dees. Vi åkte ner med tränare från Sturehov. Bland annat hade vi två kvinnliga tränare med oss och vi lyckades under den tiden få igång aktiviteter för tjejer på klubben. Det var första gången som det var tjejer på klubben och det roliga var att det blev bestående aktiviteter för tjejer. Sturehavs tränare fick matcha Abu Dess fotbollslag som då vann kvalmatch till den Palestinska högsta ligan. Det blev den sista

matchen som Abu Dees A-lag har kunnat spela. När vi var där nere var det en ovanligt bra tid när man kunde röra sig ganska fritt vilket gjorde att man kunde åka till andra palestinska byar och spela matcher. Därefter skulle Sharons tid vid makten starta. Hela upproret började med att Sharon trängde sig in på Al Aqasmoskén i Jerusalem.

Under 2001 var det meningen att projektet skulle finansiera en förbättring av fotbollsplanen som ligger nära universitet. Det visade sig omöjligt. Israel vill här bygga en väg rakt över planen. Idag kan man inte alls vara på fotbollsplanen. Istället fick man satsa på att ordna belysning på klubbens gårdspan.

**Från 2002** är det ett nytt treårsprojekt. Klubben fick sent besked om att projektet beviljades. Trots detta lyckades man inom en månad organisera ett stort sommarläger för flickor och pojkar. Det var två sådana läger i somras och det är en viktig sak eftersom de flesta ungdomar är instängda i Abu Dees och inte kan resa utan för byn.

Strax för jul var jag i Abu Dees för att följa upp projektet. Det var konstigt att komma tillbaka till Abu Dees. Nu var byn helt instängd. När jag kom fram var det en hårdbevakad övergång i närheten av Alis gamla hotell. Ali berättade att det finns risk att Israel konfiskerar marken där Alis hotell ligger för att bygga en stor mur mellan israeler och palestinier. Det är svårt att veta när det är utgångsförbud. Det växlar från tid till annan. När jag var i Abu Dees sköt israeliska soldaterna en 88-årig kvinna och en dövd 13-årig pojke i Ramallah som inte hade uppfattat utgångsförbudet.

Det var roligt att se hur klubben har växt. Klubben är viktig eftersom det är enda stället i Abu Dees där alla ungdomar kan träffas. Tyvärr måste man dela upp tiderna på klubben. Man är rädd att Israeliska soldater ska gå in i klubben om det är för många ungdomar där samtidigt. De yngsta får komma tidigare på eftermiddagen. Vid ett tillfälle har israeliska soldater stått på taket till apoteket i närheten och kastat in sten ner på klubbens gårdsplan för att provocera ungdomarna att kasta tillbaka. Klubbledningen är nog med att ungdomarna inte får kasta sten mot soldaterna inifrån klubben. Risken finns då att de israeliska soldaterna stänger klubben. Rami som är ungdomsledarna på klubben berättade hur Israeliska soldater gått in i klubben och hotat honom med bajonetten. Vi borde sätta upp en svensk flagga på klubben för att ge dem ett litet skydd.

**Hemma hos Ismael** går livet vidare. Jag följde med Ismael till hans olivfält för att hjälpa till att plocka oliver. Eftersom det var ramadan var det bara jag som fick mat och vatten. Alla andra fick jobba på tom mage. På kvällen gick vi till Ismaels svärfar och spelade kort. Alla släktingar bor i närheten och man tar verkliga hand om sina äldre släktingar här. Ismaels mamma bor i grannhuset och Ismaels döttrar turas om att sova hos farmor så att hon inte känner sig så ensam.

När ramadan tar slut är det stor fest. Studenterna i Abu Dees har försökt att åka hem till sina föräldrahem men blir stoppade och slagna av soldaterna. Några togs till fånga. På morgonen berättar Ismael förtyvlat att Israeliska soldater dödat ett tiotal personer i ett hus i Gaza. Det är ju ändå mitt i en familjehögtid. Han är förtyvlat och undrar hur allt ska sluta.

**Det är dags för mig att resa hem.** Det är ganska mycket jobb att driva ett projekt från Sverige. Ändå är det fantastiskt kul att när man ser hur bra projektet kan fungera trots att man är instängd i en liten by. Man blir så väl omhändertagen och förstår hur viktigt det är för palestinierna med internationell närvaro. Det gör att de märker att omvärlden bryr sig.



*Entusiastiska sommarlägerdeltagare 2002.  
FOTO: Anna Danielsson.*

### Abu Dees Youth Club

är en demokratiskt uppbyggd folkrörelse som bildades 1992. Klubben har nu ca 800 medlemmar varav 80-100 är flickor. Varje kväll vistas drygt 150 ungdomar på klubben.

Abu Dees Youth Club arbetar med ungdomsverksamhet i form av fotboll, bordtennis, boxning, handboll, taikwando, fäktning och schack.

På klubben finns också läxläsningshjälp. Klubben har under Intifadan blivit allt mer av en allmän träffpunkt i byn.

### Syftet med projektet

- Stimulera till meningsfull ungdomsaktivitet och hjälpa till att förbättra kvaliteten i denna.
- Stimulera palestinska flickor till idrottsaktiviteter.
- Stimulera till ökat demokratiskt tänkande och folkrörelsetanke.

### Ekonomiskt stöd

Kostnader för sommarläger  
Ekonomiskt bidrag till instruktörer och deltidslön till ungdomsledare och städerska.  
Ekonomiskt stöd till sportutrustning

*Sommarläger 2002.  
FOTO: Anna Danielsson.*



# Landet runt

Information från lokalgrupperna och FS

**För en rättvis fred mellan Israel och Palestina, Häv ockupationen!**  
Lördagen den 18 januari publicerades ett upprop i Dagens Nyheter med krav om en rättvis fred i Mellanöstern.

Skriv på, sprid det bland vänner och organisationer.

[www.rattvisfred.nu](http://www.rattvisfred.nu)

## NGO övervakare

Palestinagrupperna har fått ett nytt bidrag från UD under 2003 för att fortsätta projektet "Mänskliga rättigheter i fokus – ett projekt för NGO-observatörer till Jerusalem, Västbanken och Gaza".

Vi kommer att fortsätta skicka folk från olika fackföreningar, organisationer och politiska företrädare för att på så sätt få en vid spridning av kunskaperna om Israels brott mot de mänskliga rättigheterna.

## Uttalanden från PGS

**Den 2 april 2002** skickade PGS ett uttalande till Sveriges regering för att protestera mot den israeliska regeringens övergrepp mot det palestinska folket.

**I september 2002** skrev PGS ett uttalande till Sveriges Regering angående EU rådets terroristbekämpning där vi bl.a. uppmanade regeringen att offentliggöra bevisen mot den terroriststämplade organisationen PFLP.

**I december 2002** skickade PGS ett nytt uttalande till Sveriges regering där vi tog upp våra farhågor för hur ett krig mot Irak kommer att påverka den redan mycket svåra situationen för det palestinska folket. Vi uppmanade regeringen att med alla till buds stående medel hävda Sveriges traditionella fredsfrämjande och fredsbevarande utrikespolitiska linje i alla EU och FN sammanhang där Sveriges inflytande kan göra sig gällande.

**Den 7 januari 2003** skickades ett upp-

rop till Sveriges regering samt till alla riksdagspartier angående att den palestinske Knessetledamoten Azmi Bishara blev förbjuden att kandidera till det israeliska valet. PGS uppmanade myndigheter och politiker att agera. Bland annat reagerade de socialdemokratiska partierna i Norden över beslutet och skickade brev till Knessets talman

PGS kräver:

- Alla namn på av SÄPO m.fl. registrerade personer inom Palestinarörelsen (i rapporten nämns ett 100-tal akter) offentliggörs för ovanstående period, men också för perioden fram till idag
- Att alla former av övervakning av Palestinarörelsen och vår organisation för hela perioden 1965 fram till idag blir offentlig.



Arkitektmuseet i Stockholm anordnar sedan några år tillbaka en årlig pepparkakstävling. Ett av bidragen: "På Västbanken intet nytt" och "NU/DÅ". FOTO: Yvonne Fredriksson.

Avraham Burg. Frågan togs upp av Högsta domstolen i Israel och därefter upphävdes beslutet att Azmi Bishara och andra kritiska palestinier inne i Israel förbjöds att ställa upp i valet.

Efter att **säkerhetstjänstkommissionens** utredning om övervakningen av den svenska Palestinarörelsen under tiden 1965-1980 släpptes skrev PGS ett brev till Regeringskansliet och till Justitiedepartementet. "Palestinarörelsen övervakades på lösa grunder – NU måste hela sanningen fram". Trots att många fakta i idag kommit fram så räcker det inte.

- Att alla former av eventuell övervakning idag upphör och ersätts med direkta öppna kontakter mellan PGS och övervakande myndigheter.

## Pepparkaksbak i Stockholm

Arkitektmuseet i Stockholm anordnar sedan några år tillbaka en årlig pepparkakstävling. I år lämnades två bidrag in som tog upp den politiska situationen på Västbanken och i Gaza. Bidragen fanns till beskådande i NK:s montrar under december månad. "På Västbanken intet nytt" och "NU/DÅ"



## PGS grupper & kontaktpersoner

### Falun

Ziad Alkabbani 023-69173  
palestina-falun@telia.com

### Göteborg

Britt-Marie Olander 031-14 80 25  
b-m.olander@swipnet.se

### Helsingborg

Frank Fredriksson 042-15 75 64  
frankfredriksson@hotmail.com

### Lund

Gert Andersson 046-12 75 49  
g.andersson.lund@telia.com

### Norrköping

Klas Corbelius  
corbelius@hotmail.com

### Skellefteå

Per Lindbäck 0910-38 594  
per.lindback.49@metall.se

### Stockholm

Shahin Eghraghi 08-615 17 55  
eghraghi@hotmail.com

### Stockholms Universitet

Jaime Lopez 0737-88 16 05  
jaifalastin@lycos.com

### Umeå

Urban Stoltz 070-774 40 18  
urbanstoltz@hotmail.com

### Uppsala

Eva Adler 018-55 66 28  
evaadler@hotmail.com

### Uppsala Universitet

Hanin Shakrah 0704-03 20 23  
hanin\_shakrah@hotmail.com

### Varberg

Eva Persson 0340-67 05 72  
evapersson@mbox302.swipnet.se

### Västerås

Towa Andersson 021-41 49 67

### Örebro

Raéd Shaqdi 019-31 50 40  
raed.shaqdi@swipnet.se

### Kontaktpersoner

#### Hedemora

Britt-Marie Bergstedt 0225-126 53

#### Sundsvall

Rune Ljunggren 060 - 219 89

#### Södertörns Högskola

Amina Makboul 073-6795699  
amina\_makboul@yahoo.com

#### Östersund

Christer Johansson 063-51 20 76  
einarjohan@hotmail.com

### Stockholm

Stockholmsgruppen har samlat in över 50 000 kr till Palestinainsamlingen på gator och torg runt om i stan.

Den 29 november anordnade Stockholmsgruppen ett seminarium i samarbete med Palestinska föreningen i Stockholm och Judar för Israelisk - Palestinsk fred under rubriken **"Palestinier och Israeler mot ockupationen"**

Den 7 december deltog gruppen i den årliga **julmarkanden** i Solidaritetshuset. I Stockholm fortsätter man med stor energi att jobba med **bojkottkampanjen**.

Den 31 januari var Stockholmsgruppens stridsvagn samt en symbolisk **apartheid-mur** på plats vid Mynttorget då man i Riksdagen hade utrikespolitisk diskussion. Bland annat besvarade Anna Lindh en interpellation av Lars Ohly (v) angående Israels byggande av en apartheid-mur.

Tisdagen den 11 februari var det en publikväll på Universitetet, med föredrag om Palestina där man också samlade in pengar till Palestinainsamlingen. Arr: Palestinagrupperna vid Stockholms universitet och Vänsterns Studentförbund.

Onsdagen den 19 februari visades John Pilgers dokumentär **"Palestine is still the issue"** på biblioteket i Solidaritetshuset.

Stockholmsgruppen kommer att ha ett flertal andra intressanta arrangemang under varen, mer om dessa kan du läsa på PGS hemsida.

### Södertälje

Lördagen den 9 november hölls en Solidaritetsdag för fred i Mellanöstern. Ett 50 tal personer deltog och Scania-klubbens ordförande inledde mötet med

att påminna om arbetarrörelsens historia som varit full av tillfällen då man kämpat för internationell solidaritet med arbetande människor som drabbats av våld och förtryck.

### Olof Palmes Minnesfond

Den 30 januari fick Hanan Ashrawi motta Olof Palmes minnesfonds pris för år 2002. Utrikesminister Anna Lindh höll ett tal vid prisutdelningen. Läs detta på [www.regeringen.se/annalindh/](http://www.regeringen.se/annalindh/)

### Besök från Västbanken

Dr Mostapha Barghouthi UPMRC besökte Sverige 12-14 februari. Han hade möte med utrikesminister Anna Lindh, UD, Sida och fackföreningar.

### Nya lokalgrupper

Förbundsstyrelsen vill hälsa de nya lokalgrupper som bildats runt om i Sverige välkomna i förbundet.

### Kontoret

PGS har nu fått större lokaler i Solidaritetshuset. Det känns skönt då vi under 2003 kommer att ha en extra anställd på kontoret. Anna Wester kommer att arbeta deltid från januari.

### Uppmaning till lokalgrupper och medlemmar!

Mycket aktiviteter sker runt om i landet, men vi får inte alltid information om det. Vi uppmanar er att skriva till oss och berätta vad ni gör som privatpersoner eller lokalgrupper, då lägger vi in informationen på hemsidan och i tidningen. Du kan lägga in informationen direkt om du klickar på "Tipsa PGS" på hemsidan.

Kom gärna med tips på aktiviteter! Alla kan värva medlemmar, prenumeranter eller faddrar. Kontakta oss så skickar vi material. Alla kan lägga ut Palestina Nu och annat informationsmaterial på bibliotek och andra offentliga platser.

### Yvonne Fredriksson



## Snö över ockuperat land

Vad  
förmår döda uthålligheten  
hos ett kämpande folk  
Vilket krig  
har kunnat stjäla  
ett folks fosterland?  
Över mitt  
– de må ha glömt det –  
har tusen erövrare passerat  
Sen smälte de bort  
liksom snön smälter

*Tawfik Zayyad*

## ”Genom musiken kan alla känna sig fria!”

Med vackra orientaliska toner och med ett budskap om kärlek, kom den palestinska musikgruppen Al Bara’em till Sverige i oktober. Under några veckor turnerade de runt i Sverige, Norge och Danmark, och höll välbesökta och uppskattade konserter. Al Bara’em vill uppmana människor att se till det ljusa i tillvaron och menar att musiken spelar en viktig roll för människor under svåra tider. Genom musiken kan alla känna sig fria.

– Musik är ett internationellt språk och genom vår musik hoppas vi kunna bygga broar mellan människor. Vi vill sprida ett budskap om fred och försörjning och vi sträcker ut våra händer till israelerna, sade trummisen och gruppens samordnare Bashir Akkawi.

På arabiska betyder Al Bara’em ungefär ”uppsprickandet av en ny blomma”, vil-

ket symboliserar gruppens vilja att hålla hoppet brinnande, trots den svåra situationen som de lever under. Många texter handlar om palestiniernas vardagliga liv, om barnen och olivträden och om alla förbud som råder, men också om människors framtidsdrömmar.

– Vi drömmer om en blommande framtid för våra barn, med kultur, musik, sport och annat som gör livet värt att leva och vi drömmer om att våra gamla skall få uppleva fred, sade Bashir.

Al Bara’em bildades 1985 och har satt som mål att bidra till skapandet av en ny oberoende palestinsk kultur. Med rötterna i traditionell palestinsk musik och med influenser av modern västerländsk musik, blir det en musikstil som tilltalar de allra flesta. Innan den första intifadan bröt ut, var gruppen välkänd och populär i de ockuperade områdena. Men se-

dan dess har det inte funnits möjlighet att hålla offentliga uppträdanden på hemmaplan. Därför gav denna turné gruppen kraft att arbeta vidare med sin musik.

Gruppens CD-skiva går att köpa via PGS till en kostnad av 120 kr.

**Anna Wester**

*Palestinagrupperna i Sverige vill tacka alla som gjort turnén möjlig: Forum Syd, Svenska Institutet, Folkteatern i Göteborg, Göteborgs Lokala Samorganisation/LS, Grafiska fackförbundet i Stockholm, ABF i Göteborg, Estrad, Slagverket, Palestinska föreningarna i Stockholm, Södertälje och Uppsala, samt alla privatpersoner som på olika sätt hjälpt till.*

# Välkommen till [www.palestina.nu](http://www.palestina.nu)!

[www.palestina.nu](http://www.palestina.nu) är PGS egen hemsida. Egentligen heter den [www.palestinagrupperna.a.se](http://www.palestinagrupperna.a.se), men för att du ska komma ihåg det lättare och snabbare komma in från vilken Internetansluten dator som helst har vi valt [www.palestina.nu](http://www.palestina.nu).

Hemsidan startade i april 1998, men hade mycket få besökare under två och ett halvt år – sedan utbröt den andra palestinska intifadan och besöksfrekvensen ökade lavinartat. Idag har vi 90 besök en "normaldag".

Det material vi samlat på hemsidan har med åren blivit ganska omfattande. Här finns allt från aktuella kommentarer om den politiska situationen av våra palestinska vänner via beskrivningar av

biståndsprojekten till program och stadgar för PGS. Hemsidans starka sidor är att den hela tiden uppdateras, samtidigt som viktigt äldre material ligger kvar.

För dig som är medlem i PGS, fadder eller allmänt intresserad av oss är hemsidan det bästa sättet att följa vårt arbete till stöd för det palestinska folket. Om du inte besökt hemsidan tidigare gör det nu och ge den gärna 20 minuter av klickande och läsande.

Välkommen till [www.palestina.nu](http://www.palestina.nu)!

Här nedan följer en beskrivning hur du navigerar på vår hemsida.

## Navigatoringsknappar

Här kommer du snabbt djupare in i hemsidan.

"Palestina" visar länkar internt och externt till dokument om händelser i Palestina.

"Sverige-PGS" speglar vad som händer på hemmaplan i eller utanför PGS.

"Kalendarium" visar möten, demonstrationer, seminarier och annat som vi annonserar.

"Bistånd" informerar om våra biståndsprojekt och palestina-insamlingen samt ger dig möjlighet att bli Fadder.

"Bojkotta Israel"; vår kampanj som verkar för bojkott av Israel. "Bokhandel" är som det låter en möjlighet att via nätet handla böcker och annat material från oss.

"Dokument"; länkar till FN-resolutioner, kartor och annat.

"Föreläsare" är en guide till våra föreläsare och deras ämnen.

"Länkar" är vår stora länksamling om Palestina.

"Palestina Nu" innehåller information om tidigare nummer och hur du prenumererar eller läser direkt i pdf-format.

"PGS-grupper" visar kontaktpersoner över hela landet.

"Program" ger PGS program, handlingsprogram och stadgar även i pdf-format.

"PGS-uttalanden"; brev och pressmeddelanden från PGS i aktuella frågor.

"Tipsa PGS" – annonsera om det händer något på din ort!

## Medlemshörnan

"Detta kan du göra!" är konkreta råd till aktivister med interna länkar till valda delar av hemsidan. "Bli medlem!" en uppmaning att bli medlem med ett formulär du lätt kan fylla i och skicka in direkt till PGS. "English" vårt program på engelska. "E-post" öppnar ditt e-postprogram för direktkontakt.



Rubrik – du känner igen vår hemsida.

Länkar i stället för knappar.

"Aktuella kommentarer" – vi samlar aktuella politiska kommentarer från palestinier och andra vi sympatiserar med.

"Nyheter" länkar till aktuella händelser och dokument som berör palestinafrågan.

BILDEN är ofta klickbar till en plats på hemsidan som den illustrerar.

"Fler länkar" knapp direkt till vår stora länksamling

Ansvariga för hemsidan – klicka för e-post

"Bojkottknapp" leder direkt till bojkottsidan.

De viktigaste länkarna till Palestina just nu – tycker vi.

## POSTTIDNING B

Palestinagrupperna i Sverige

Tegelviksgatan 40

116 41 Stockholm

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med den nya adressen på baksidan (ej adressidan).



PROJEKTSTÖD; hälso- och sjukvård,  
bibliotek, ungdomsklubb, datortek,  
rehabilitering, mental hälsa...  
AKUTHJÄLP i en svår tid.

Palestinainsamlingen pg 65 65 74-1